



1 december 2024 Eerste Zondag van Advent (Levavi)

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?
Dan kunt u zich melden bij de koster.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Gerda van 't Hoog-Buma (Kennedylaan 65) is na een val thuis korte tijd in het ziekenhuis opgenomen. Zij is nu opgenomen in verpleeghuis Norschoten, Klaverweide 1, 3773AW Barneveld voor revalidatie.
- Mevr. N. Van der Pol - van der Lee (De Nieuwe Poort) is gevallen en heeft haar bovenbeen gebroken. Na een paar dagen in het ziekenhuis is ze nu voor revalidatie in Norschoten (Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld. Revalidatieafdeling 1 kamer 3.13) We wensen Nel sterkte en een voorspoedige revalidatie.
- Mevr. Hennie van Lingen-Veenfliet, Kersentuin 53, was opgenomen in het ziekenhuis, zij is intussen weer thuis
- Mevr. Adry van Lambalgen, Kersentuin 43, onderging een ingrijpende operatie. Deze is goed verlopen en zij hoopt te herstellen. Zij verblijft in het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Haar man, Henk van Lambalgen verblijft tijdelijk in: Zorgresidence 'Het Seminarie', Muurhuizen 102, 3811 EL Amersfoort.
- Mevr. Diet Karel-van der Werf, De Ruyterlaan35, is opgenomen in het UMCU, Heidelberglaan 100, 3584CX Utrecht

Adventszangdienst 1 december:

Zondagavond, 1 december, is er een adventszangdienst in de Catharinakerk in Woudenberg. Deze begint om 19.00 uur en wordt geleid door Marja van de Horst en Pieter Koekoek

Adventskalender & Open Deur:

Vanaf heden weer beschikbaar bij binnenkomst links op het meubel. De Adventskalender 2024 en het kerstnummer van Open Deur. OP=OP (want weggooien is zonde en de financiën zijn niet onbeperkt). Het thema van de adventskalender 2024 is 'Als nieuw! Leven in het licht'.

Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen en gebeden. Zo komen we elke dag een stapje dichterbij Kerst.

Binnenkort zal ook nog de Kersteditie Elisabeth Magazine 2024 beschikbaar komen. Hartelijke groet namens de Diaconie, Gerrit Jan Busser 06-20303516

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof.

10.00 uur

Voorganger

Ouderling

Diaken

Organist

Lector

Kindernevendienst

Koster

Gastvrouw

Techniek

: ds. Pieter Koekoek
: Lia Stegehuis
: Gerrit Jan Busser, collectant Anneke Boeve
: Jaap van Dijk
: Gerrit Jan Busser
: Geen
: Albert Timmerman
: Tiny de Booy
: Ab van den Pol, Reinier Vunderink

etiket

Liturgie:

Orgelspel

Intochtslied

Bemoediging en groet

Kyrie gebed

Gloria

Gebed

Kindermoment

1e Lezing

2e Lezing

Acclamatie

Preek

Gebeden

Collecten

Slotlied

Zegen

: Psalm 25:1,2

: Lied 451:1,2,3

: Projectlied "Sterren in de nacht"

: Ruth 1:6-22

: Lied 816

: Lukas 21:25-31

: Lied 339a

: Lied 462

:Lied 440:1,2

Advent:

Tijdens de Advents- en Kerstperiode volgen we het project van Bijbel Basics. Het projectthema is: 'Bestemming Bethlehem'. 'Maria die zoude naar Bethlehem gaan', 'Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje', 'Kerstnacht boven Bethlehem'. Zomaar drie titels van kerstliedjes. Heb je er overigens wel eens bij stilgestaan hoeveel oude en nieuwe kerstliederen Bethlehem noemen? Dankzij de verhalen over Jezus' geboorte is dit kleine plaatsje in de buurt van Jeruzalem wereldberoemd. Maar in de Bijbel speelt Bethlehem al veel eerder een belangrijke rol. Met het adventsproject van dit jaar gaan we iedere week opnieuw op weg naar Bethlehem. Het is de plek waar Ruth, Naomi en Boaz in een chaotische tijd laten zien wat het betekent om trouw te zijn. David, de meest geliefde koning van Israël, wordt in Bethlehem geboren. En in een tijd waarin de leiders van het volk het laten afweten, belooft de profeet Micha dat uit Bethlehem ooit weer een leider zal komen die namens God regeert. Door de verhalen van vaak heel gewone mensen ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van vrede en recht, voor Israël en de hele wereld.

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: hulp aan individuele personen, IDH Schuldhulp, contactmiddagen, dankdagpresentje, bloemen (t.b.v. 82+ en zieken) en overige Diaconale ondersteuning.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

**Voedselbank December 2024:**

Een drie-eenheid; zoals voorgerecht, hoofdmaaltijd en toetje. Als wij ons nu eens richten op het voorgerecht, anders genoemd; het voorafje, antipasta, hors-d'oeuvre of simpelweg 'gang' genoemd. Een voorgerecht, bedoeld om de eetlust naar de hoofdmaaltijd toe, te stimuleren en op te wekken. Laten wij dat met z'n allen eens flink aanwakkeren!!!

SOEP VOORAF, GESCHENKEN TOE. Dat was vroeger de slogan.

Wel, de geschenken laten we over aan anderen, houden wij het bij de SOEP.

Alle soorten soep zijn welkom maar feestelijke december soep het allermeest.

Hartelijk dank dat u meedoet om het deze maand geweldig 'in de soep te laten lopen'

Een koffie ontmoeting:

Op woensdag 4 december wordt er vanaf 10.00 uur weer koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen.

Wilt u gebruik maken van het vervoer van en naar de kerk?

Dan kunt u contact opnemen met Evert Koenen, Tel.06 40600786

Tiny de Booy en Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363

Weer Samen aan Tafel:

De volgende Weer Samen aan Tafel is op vrijdag 13 december a.s. inloop vanaf 17.00u. U kunt zich weer opgeven in de hal van de kerk of en telefoontje naar Jan van Bentum 06 12 26 53 24.

Deze keer een speciale Kersteditie. In een feestelijke sfeer kunnen we weer genieten van een heerlijk driegangen menu. We hopen weer op een top avond en een hele gezellige sfeer.

Tineke, Jan en Ria

Amnesty Write for Rights zaterdag 7 december:

Schrijf een brief! Teken en versier een kaart! Een brief schrijven is toch een achterhaald idee?

Niet voor deze Amnesty schrijfactie. Het is namelijk de bedoeling dat je een brief overschrijft.

Amnesty International heeft voor deze actie wereldwijd 9 mensen uitgekozen die onterecht gevangenen zitten. De brieven gaan naar de regeringen. Deze brieven worden door Amnesty werkgroep Woudenberg verstuurd. En zo hebben we meermaals ervaren ,dat het schrijven effect heeft en dat deze mensen vrij komen.

Actie in Woudenberg: Op 7 december kunt u in het Cultuurhuis van 11.00.- 14.00 uur komen schrijven, een handtekening zetten en/of een kaart versieren. Wethouder Dekker zal om 11.30 uur de schrijfactie officieel openen. Klaske Keller zal de schrijfactie muzikaal begeleiden. Dit jaar heeft Amnesty 9 brieven plus 9 kaarten per enveloppe. U kunt dan kiezen hoeveel brieven en kaarten u schrijft.

Vanaf 25 november t/m 7 december kunt u een pakket ophalen bij:

- De Balie van het Cultuurhuis tussen 9 en 17 uur

- Anja Veltman Jacob Catslaan 7, tel.2863949.

- Bettie Eijbergen Waterlelie3, tel.0621922138

- Marianne Maasland van Galenlaan 5, tel.2862408.

U kunt de geschreven brieven en kaarten in bijgevoegde enveloppe 7 december inleveren in het Cultuurhuis of tot 14 december bij bovenstaande adressen. Wij verzorgen de verzending.

Bestemming Bethlehem:

In het **adventsproject** staat de stad **Bethlehem** centraal. Elke zondag ontmoeten we nieuwe mensen rondom Bethlehem: Naomi en Ruth, David, Micha, Jozef en Maria en de wijzen.

In de kerk staat een **kijktafel** van het stadje Bethlehem en de personen die er naartoe reizen. Het stadje bestaat uit vijf huisjes van karton met allerlei leuke details erop getekend.

Elke zondag van advent worden de hoofdpersonen uit het Bijbelverhaal bij de bijbehorende huisjes geplaatst. Tijdens de kindermomenten oefenen we het lied *Sterren in de nacht* zodat we die tijdens het kinderkerstfeest op 24 december (16.00 uur) en tijdens eerste kerstdag uit volle borst mee kunnen zingen. Thuis lekker verder oefenen?

Ga dan naar: <https://www.youtube.com/watch?v=OYLKVE2AMrM>

Tekst sterren in de nacht:

Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal

Wat staat er in de sterren

Wat belooft dat allemaal

Vrede op aarde?

Eind aan geweld?

De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt

Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in

Staat opeens een heel bijzondere

Waard om te bewonderen

Wijst die op een nieuw begin?

Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!

De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen

Ze komen in beweging

Waar brengt dat licht hen heen

Vrede op aarde?

Eind aan geweld?

De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt

Want kijk, daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor

En de wijzen trekken in de nacht

Aangewakkerd, onverwacht

Ook voor ons een lichtend spoor

Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.