



6 oktober 2024 Negentiende Zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

etiket

Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?
Dan kunt u zich melden bij de kosten.

Berichten uit de Gemeente:

-

Overleden:

Op 21 september is op 95-jarige leeftijd overleden Gijsbertha (Bep) Meerbeek - Pater. Mevrouw Meerbeek woonde de afgelopen jaren in de Moriahoeve. Het afscheid en de begrafenis hebben inmiddels in besloten kring plaats gevonden. De gedachtenis zal aanstaande zondag zijn.

Voedselbank Oktober 2024:

Er is gelukkig altijd wel een aanbieding waar we ons voordeel mee kunnen doen. Een kind kan de 'was' doen, zo makkelijk om een 'frisse' keuze te maken. Wasmiddelen graag, voor de bonte, de fijne en de witte was. Poeder, pods of in vloeibare vorm. Kies wat u zélf ook gebruikt. Altijd goed. Een 'wassen' neus dus deze maand. Al vast hartelijk dank

Contactmiddag:

Op dinsdag 8 oktober om 14.30 uur komen we weer bij elkaar. De heer Job van der Mijl van de Stichting "Oud Woudenberg", is onze gids bij het thema: "TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON"
Was dat wel zo in de vorige eeuw en nog eerder?
Aan de hand van oude foto's en stukjes film over Woudenberg kijken we op die tijd terug. Was het inderdaad allemaal zo idyllisch? Geen stromend water, badderen in een teil, kolen of turf als brandstof? Maar....., de beelden zullen wel herinneringen doen boven komen en herkenning geven.
Heeft dit uw interesse dan bent u van Harte welkom! Van te voren aanmelden hoeft niet. Voor degene, die niet zelfstandig naar De Voorhof kan komen, kan/mag men gebruik maken van vervoer.
Belt u hiervoor : Evert Koenen tel. 06-40600786. Graag voor 7 oktober!
Team "Contactmiddag".

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur	Israël zondag	Familiedienst
Voorganger	: ds. Marten Jan Kooistra	
Ouderling	: Evert van Asselt	
Diaken	: Evert Koenen, Cobi de Lange	
Organist	: Jaap van Dijk	
Lector	: Gerrit Jan Busser	
Muziek	: Jannette Maijen, Nicolien Bouwmeester	
	Zang	: Mirjan Schep, Erna Veldhuizen
	Koster, Gastvrouw	: Alfred Swart, José Swart
	Techniek	: Jan van Bentum, Elizabeth Kooistra, Ronald Maijen
	Voorbereiding	: Annelies van Ravenhorst, Corrie van Kekem, Diane Kegler en Marten-Jan Kooistra
	Kindernevendienst	: Geen
	Zingen	
	Aanvangslied	: Opwekking 767 (bewerking van psalm 133)
	Zingen	: Opwekking 753
	Gloria	: Lied 218: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
	Kinderen in het midden	: Lied 422: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
	Schriftlezing	: Lucas 19: 1 – 7 & Filippenzen 2: 1 – 5
	Zingen	: 'Toekomst vol van hoop' (Sela)
	Taizé medley	
	Gebeden, "Onze Vader"	: Lied 1006
	Slotlied en zegen	: Opwekking 710

Bij deze dienst: Thema: "Waar denk je aan als je denkt aan familie...?"

We sluiten aan bij het landelijke jaarthema: *'Als nieuw, leven in het Licht van Gods Koninkrijk'*. Dit thema verbinden we met een onderdeel van familie zijn. *Waar denk je trouwens aan als je het over familie hebt....?* Misschien en vraag om even over na te denken voor je verder leest... Tijdens de voorgaande familiediensten zijn er al een paar 'onderdelen' de revue gepasseerd; kind zijn, vrijheid, opvoeden, ouders. Vanmorgen willen we aandacht schenken kinderloosheid. Binnen kerken en gemeenten is kinderloosheid een thema dat niet zo snel aan de orde komt of besproken wordt. In zondagse diensten komt kinderloosheid nauwelijks ter sprake en vaak zijn mensen huiverig om kinderloze echtparen hiernaar te vragen. Daarentegen is het belangrijk dat juist de gemeente een plek is waar kinderloze stellen zich thuis en veilig kunnen voelen. We leven in een samenleving die pijn zo veel mogelijk probeert te vermijden. Bijna alles ligt binnen handbereik en als we iets niet krijgen dan zorgen we er wel voor dat we het kunnen gaan bereiken. Wij worden ook allemaal beïnvloed door de cultuur waarin we leven. Ook het krijgen van kinderen lijkt soms zo'n vanzelfsprekendheid en door sommigen wordt het zelfs tot norm verheven. Er wordt mij bijvoorbeeld vaker de vraag gesteld: hoeveel kinderen heb je, i.p.v. heb je ook kinderen? En als het antwoord op die laatste vraag nee is, komt het erop aan wat je vervolgvraag of opmerking is. En geef dan aan de ander ook de ruimte om daar wel of niet op in te gaan. Het gesprek voeren of je verhaal kunnen doen over kinderloosheid kan soms heel helend en bevrijdend werken, maar het komt er dan wel op aan om het gesprek op een juiste manier te voeren. We lezen vanmorgen het verhaal van Zacheüs uit Lucas 19. Zacheüs kruipt weg, bang voor het oordeel van de mensen. Maar Jezus ziet hem, letterlijk in de boom en figuurlijk hoe Zacheüs zich voelt. En Jezus gaat het gesprek met hem aan op een respectvolle, niet oordelende en menselijke wijze. Ook in Filippenzen 2 roept Paulus op tot een dergelijke manier van leven. Het zijn zo een paar gedachtegangen waar we vanmorgen samen op door willen gaan..

Collecte:

1e Collecte: Israëlzondagcollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Israël - Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede. Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.

KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Moeilijke teksten:

Op dinsdag 8 oktober vanaf 20.00 u. in De Voorhof willen we weer samen naar een aantal moeilijke Bijbelteksten kijken. We lezen de teksten in de bijbel (vaak in verschillende vertalingen) en we zoeken samen naar de betekenis. We zoeken dan naar de betekenis van het woord 'Geloof' in de bijbel.

Weer Samen aan Tafel:

De volgende Weer Samen aan Tafel is op vrijdag 11 oktober a.s. inloop vanaf 17.00u. U kunt zich weer opgeven in de hal van de kerk of een telefoontje naar Jan van Bentum 06 12 26 53 24. Er wordt weer een heerlijk driegangen menu geserveerd.

We hopen weer op een mooie opkomst en een hele gezellige avond.

Tineke, Jan en Ria

Rouwverwerkingsgroep:

Wanneer je een groot verlies lijdt omdat iemand die je dierbaar is overlijdt begint een periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven gaat door, maar voor jou is het lastig de draad op te pakken zonder degene die je liefhebt. Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt als degenen die het zelf hebben meegemaakt. Daarom start ik in oktober met een rouwverwerkingsgroep. In een zestal bijeenkomsten, delen we met elkaar wat ons bezighoudt aan de hand van een aantal thema's. Meer informatie staat in de nieuwste Schakel (oktober) Voor opgave en meer informatie neem contact op met ds. Marten-Jan Kooistra (06-52684452)

Sint Franciscus viering en/of lunch in de Catharinakerk :

Het is al een aantal jaar dat wij (Catharinakerk Woudenberg) ons een Groene Kerk mogen noemen. Het thema duurzaamheid willen we dan ook blijven benadrukken en daarom is er rond de dag van de Heilige Franciscus een speciale viering gewijd aan Sint Franciscus met aansluitend een lunch. Zondag **13 oktober** is het zover.

Tijdens de **Woord- en Communieviering (11 uur)** besteedt de Werkgroep aandacht aan de wijze waarop Sint Franciscus zijn geloof vorm gaf. Na de viering is er koffie, geschonken uit het luik, zodat we het kleine zaaltje gereed kunnen maken voor de daaropvolgende **lunch (rond 12:15)**. Voor de lunch horen we graag wie mee-eet, zodat we een beeld hebben van de hoeveelheden die we in kopen. Na de lunch kunt u een vrijwillige donatie doen voor een goed doel. U kunt zich voor de lunch opgeven via de mail bij Angélique Martina-Spies a.martina@xs4all.nl

Ad Musica & Sing-in:

Zondagavond 20 oktober 19.00 uur is er geen sing-in maar komt Ad Musica. Wil je dit nieuws verspreiden en gezellig met de mensen om je heen van de partij zijn?

De sing-in houden we tegoeed en wordt verplaatst naar zondagavond 24 november.

Van de sing-in van op 29 september hebben veel mensen mogen genieten en zij hopen er de volgende keer ook weer bij te zijn.

Hartelijke groet, Verdieping & Ontmoeting, Jannette Maijen

Praisedienst 13 oktober:

Op zondag 13 oktober 18:30 is er een praisedienst in de Achthoek in Scherpenzeel.

Het thema is 'Meedoen om te winnen', de muzikale begeleiding wordt gedaan door de band ReCall. Ds. Lyonne Verschoor-Schuijer zal in deze dienst voorgaan.

Voorhofmarkt 2 november:

Zaterdag 2 november organiseren we weer de Voorhofmarkt van 9.00 t/m 14.00 uur bij De Voorhof. Georganiseerd door veel gemeenteleden en vol met speelgoed, winterstukjes, gereedschap en allerlei activiteiten zoals het Rad van Fortuin, de loterij en voor de kinderen een springkussen en een tekenwedstrijd.

Daarnaast zijn er wens- en condoleancekaarten te koop en zijn er stands voor boeken en lekkernij zoals vis en natuurlijk olieballen.

Op de website start volgende week de voorverkoop voor kaas, stroopwafels, vleeswaren en loten voor de loterij.

Gebruik hiervoor de QR-code. Al met al een leuke en goede reden om 2 november naar De Voorhof te komen!



“ Loten te koop”.

Als het goed is, heeft u 2 november al in uw agenda staan. Aan het eind van De Voorhofmarkt, worden de eerste drie prijswinnaars bekend gemaakt van de loterij.

Maar voor het zover is, kunt u lootjes kopen.

Tussen 14 oktober en 26 oktober komen loten verkopers bij u aan de deur. 1 lot kost € 0,50. .

Wat kunt u winnen?

1 e prijs: Een ballonvaart voor 2 personen

2 e prijs: Een B & B arrangement voor 2 personen.

3 e prijs: Dinerbon van de Sous chef

En nog meer mooie prijzen. Doet u dit jaar ook weer mee?

Lotenverkopers gezocht!

Wij zijn dringend op zoek naar lotenverkopers voor de loterij van De Voorhofmarkt.

Met name: Gouden Regen, Populierenlaan, Rozensingel.

Maar ook: De Kolk, Fonteinkruid en Ter Maatenlaan en

Esdoornlaan, Valleilaan, Zwarte Roodstaart zijn onbemand.

Het is de bedoeling om aan de hand van een lijst met daarop adressen van uitsluitend Voorhofleden, loten te verkopen. Dit kunt u doen van 14 t/m 26 oktober.

Voor meer info kunt u met ons contact opnemen.

We horen graag van u.

Met vriendelijke groeten,

Truus Standaart en Petra van Driel

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.