



8 september 2024 12e zondag van de zomer

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

-

Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?

Dan kunt u zich melden bij de koster.

etiket

Berichten uit de Gemeente:

-Mevr. J. Olthof-Everhardus (Schans 49) is verhuisd naar Zorgcentrum Nijenstede. Haar adres is; Woonzorgcentrum Nijenstede, kamer 158, Heiligenbergerweg 84, 3816 AM Amersfoort

- Mevr. F.R. de Jong - van der Weide, Veldschans 4 krijgt op 24 september een tweede borstoperatie (omdat eerste keer niet alles is weggenomen) daarna volgt een traject van bestraling.

Belijdenisgroep:

Komende dinsdag (10 september) start een belijdenisgroep. Met enkele mensen zijn hier al afspraken over gemaakt. Wie er over denkt om belijdenis te doen kan zich aansluiten. We denken in de komende periode samen na over vragen rond bijbel, kerk en geloof. We beginnen dinsdag om 20.00 uur in De Voorhof.

Nacht zonder dak en pannenkoeken eten zaterdag 7 sept gaat niet door:

Helaas is het niet gelukt met de organisatie van Nacht zonder dak voor de jongeren. We gaan proberen om het in het voorjaar te organiseren, want er bleek meer tijd nodig te zijn voor het regelen van de formele zaken en de vakantieperiode maakte dat wat lastiger. We hebben nu een draaiboek klaarliggen voor de volgende keer, dus de voorbereiding was niet voor niets.

Het pannenkoeken eten op zaterdag gaat **niet** door. Voor wie zich erg verheugd had hierop, bel of app even 06 52014265 (Louise Wijnberg), wie weet kunnen we iets regelen.

Gezocht voor het verjaardagsfonds:

Heb jij/u die mooie felicitatie kaart voor je verjaardag ontvangen, vanuit onze Voorhof-gemeente?

Met dank aan de vrijwilligers die deze bezorgen. Nu er een aantal vrijwilligers op leeftijd komen, zijn we op zoek naar jou. Wil jij ons helpen met het bezorgen van de verjaardagskaarten? We zien uit naar je reactie? Marjon Strootman (06- 83599660) of Jantine Engel (06-10818656)

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

Voorgangers : Ds. Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek
Ouderling : Elly Kramer
Diaken : Gerrit Jan Busser, Evert Koenen
Organist : Piet de Vries
Lector : Berthe Strengers
Kindernevendienst : Géline Boshuizen

Koster : Alexander Mateman
Techniek : Meino Wijnberg, Jacqueline van Ledden, Ronald Maijen
Gastvrouw : Herman en Jantine Engel
Muziek en zang : Nicolien Bouwmeester, Jannette Maijen, Werner v.d. Burgh, Mirjan Schep, Kirstin v.d. Hoef
Zingen
Voor de dienst : Medley van Combo
Aanvangslied : Opwekking 767
Gloria : Lied 868 1,2

Kinderverhaal en lied: Lied 121 1,4 en 6

1e Lezing : Exodus 20: 1-17 BiGT

Psalm 78: 6-8

: Lied 974: 2,4 en 5

: Lied 13 (*Johannes de Heer*)

Slotlied : Psalm 150

Thema: "Als nieuw..."

Bij deze dienst

Vandaag is het Startzondag. Op de 2^e zondag van september staan we altijd stil bij de start van een nieuw seizoen. Het is ook een soort startschot voor allerlei activiteiten, die binnen onze gemeente worden gedaan en georganiseerd. Een aantal activiteiten zullen ook aansluiten bij het landelijke jaarthema: 'Als nieuw, leven in het Licht van Gods Koninkrijk'. Het thema is ontleend aan de visienota van de PKN. "We bidden om de komst van het koninkrijk van God, zegt René de Reuver (scriba van de PKN). Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zo daagt het thema ons uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.

Het thema van vandaag is ook 'Als nieuw'. Als nieuw suggereert vernieuwing. Moet het allemaal anders? Heeft het 'oude' geen waarde? Is levenskunst misschien ook oude en nieuw verbinden? Hoe functioneerden de 'Tien Geboden' (Exod 20) in de tijd van de bijbel? Wat kan de waarde voor nu zijn? Wat betekent het eren van je vader en moeder anno 2024? En hoe geef je daar vorm aan? Is psalm 78 een correctie hierop of geeft deze psalm nieuwe inzichten? Heel veel vragen en nog weinig antwoorden J. In de overdenking zullen Pieter en Marten-Jan daar proberen wat helderheid in te scheppen.

De liedkeuze in deze dienst sluit aan bij de verschillende manieren van geloofsbeleving in de Voorhof. Ze komen uit de bundel van Johannes de Heer, het Liedboek, Hemelhoog en de Opwekkingsbundel.

Na de dienst zijn er een aantal leuke activiteiten en we sluiten weer af met een heerlijke lunch...

Nieuwsgierig geworden, kom dan vooral a.s. zondag naar de Startdienst....

Collecte:

1e Collecte: Protestantse Kerk - Jonge generaties - Nederland - Het hele jaar door met jongeren op weg. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenpakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. **KND-Collecte:** Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen. Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Noodhulp voor slachtoffers van de catastrofe in Soedan!

Ramp op ramp in Soedan. Het Afrikaanse land wordt al anderhalf jaar geteisterd door een burgeroorlog met tienduizenden doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en nu is er ook nog een dam doorgebroken waardoor er een watertekort voor een half miljoen mensen dreigt. Maar ook dat oogsten worden vernietigd en de hongersnood nóg erger wordt.

Zoveel nood vraagt om actie. Met het noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereldwijd op plekken van ontredde en wanhoop, zoals in Soedan. We zorgen voor water en middelen waarmee gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We doen dit via een internationaal hulpnetwerk van kerken en organisaties waarmee Kerk in Actie samenwerkt.

Machteloos toekijken hoeft niet. Door te geven kunt u daadwerkelijk iets betekenen voor de getroffen inwoners van Soedan. Helpt u mee voor een menswaardiger bestaan?

U kunt dit doen via de collecte in de kerkdienst van 15 september. We zetten ook de melkbus neer, maar u kunt ook een donatie doen via het bankrekeningnummer NL 45 RABO 0382466268 tnv Diaconie PG De Voorhof, of via de Appostel-app.

En alles wat wordt ingebracht, zal worden verdubbeld door onze Diaconie.

Alvast bedankt namens de slachtoffers in Soedan, én de Diaconie en ZWO.

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg

Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht voor Amnesty International, want Wereldwijd worden mensenrechten geschonden.

Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven.

In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn.

Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten.

Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies.

Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld.

Vandaag vragen wij uw handtekening voor Badr Mohamed uit Egypte.

In 2013 waren er grote anti-regeringsdemonstraties op het Ramses Plein in de Egyptische hoofdstad Caïro. Daarbij kwamen bijna honderd demonstranten om het leven. De toen 17-jarige Badr Mohamed werd opgepakt, hoewel hij zegt dat hij niks met de protesten te maken had. Hij werd aanvankelijk vrijgelaten, maar 3 jaar later alsnog gearresteerd. In januari 2023 werd hij in een oneerlijk proces veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Er is geen bewijs dat hij deelnam aan de protesten. Laat staan dat hij geweld zou hebben gebruikt.

Badr zit met vier anderen vast in een kleine cel, waar de temperatuur kan oplopen tot meer dan

40 graden. De gevangenen klagen over het gebrek aan eten en drinkbaar water. Badr mag er maar drie of vier keer per week minder dan een uurtje uit. Slechts één keer per maand wordt hem kort familiebezoek toegestaan, wat veel te weinig is om een goede band op te bouwen met zijn driejarige dochtertje Amina. Zij werd geboren toen Badr al gevangen zat.

Kom in actie en onderteken de brief in de hal.

Amnestywerkgroep Woudenberg

Voedselbank September 2024:

Nee, er wordt deze keer geen specifiek product vermeld. Wél de acties! Zoals 1 plus 1, 3 plus 2, 5 halen 3 betalen, enz. enz. U bepaalt. En ook nog eens helemaal gratis, voor weinig, voor noppes, voor niets. Want wat u via al die acties gratis krijgt kan zó naar de voedselbank. Goed idee toch? U weet wel welke houdbare producten al die jaren de revue zijn gepasseerd. Een paar 'actie' voorbeeldjes dan? Koffie, thee, tandpasta, wasmiddel, ice-cream of frisdrank en nog zoveel meer. De folders met de acties brengen u wel op het juiste spoor.

En u weet het. Eén plus één is 3! U, het product en de voedselbank.

Dank voor uw/jullie creatieve bijdrage deze maand.

Hulp gezocht - Najaarsmarkt 2 november :

Het duurt nog even, maar noteer in de agenda alvast 'Najaarsmarkt' op zaterdag 2 november! Om hier weer een succes van te maken is de voorbereiding al gestart en is hulp op verschillende vlakken van harte welkom.

- Heb je een goed idee voor een actie die je wilt uitwerken, geweldig! Meld je dan bij het actiecomité zodat je met jouw uitwerking een plek krijgt op de markt.

- We zoeken onder andere nog een kartrekker voor Boeken en voor het Kinderplein.

- Ook hulp op de dag zelf is zeer gewenst.

Aanmelden kan bij Jan van Bentum: 06 12 26 5324 of bentum143@gmail.com.

Met alle inzet zijn wij overtuigd van weer een leuke, succesvolle najaarsmarkt. Heb je nog vragen? Spreek één van ons gerust aan.

Het actiecomité - *Jan, Evert, Anja, Herman, Jantine en Frank*

Ringleiding in de Voorhof

Zoals vorige zondag al gemeld, is er weer een ringleiding aangelegd in de kerk.

De draad loopt langs de plinten en geeft dan ook het sterkste signaal bij de muren.

Ook in de kerkzaal zijn er gebieden waar het signaal sterker of zwakker is.

Heeft u nog een wat ouder hoortoestel, dan kunt u het schakelaartje op T zetten om de ringleiding te horen. De nieuwere toestellen hebben ook deze mogelijkheid, maar die mogelijkheid moet meestal eerst door de audicien worden ingesteld. Ik ben benieuwd naar uw ervaring. Reinier.Vunderink@Planet.nl

Weer Samen aan Tafel:

De volgende Weer Samen aan Tafel is op vrijdag 13 september a.s. inloop vanaf 17.00 uur.

Er wordt weer een heerlijk driegangen menu geserveerd. U kunt zich opgeven in de hal van de kerk of een telefoontje naar Jan van Bentum 06 12 26 53 24.

We hopen weer op een mooie opkomst en een hele gezellige avond.

Tineke, Jan en Ria

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis-Meijer

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.