



19 mei 2024 Pinksteren

etiket

Bloemen:

- Fam. van Lambalgen, Kersentuin 43 en naar
 - Fam. Stuivenberg, Kennedylaan 27
- Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?
Dan kunt u zich melden bij de koster.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Dinus van der Linde is opgenomen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het kamernummer is op dit moment nog niet bekend.
- Mevr. H. van Bommel, Middenstraat 42, is deze week enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest voor een knieoperatie.

Feest van de Geest:

De deelnemende kerken zijn geopend op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 mei. De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden. In De Voorhof zijn kunstwerken van Karin Bluijs en Alic Senat. We hebben nog een aantal mensen nodig die suppoost willen zijn, geef je op aan het eind van de dienst of stuur een mailtje naar dskooistra@mjkooistra.nl

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 10.00 uur

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Sierd Smit
Diaken : Coby de Lange, collectant Irene Hendriksen
Organist : Wim van Hoek
Lector : Anneke Bos
Kindernevendienst :
Koster, Gastheer/vrouw : Erwout Blokhuis, Anneke Bos

etiket

Techniek : Jaqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra, Ronald Maijen
Zingen
Aanvangslied : Psalm 68a: 1, 2 en 3
Kyriegebed : met Lied 139d
Gloria : Lied 705: 1, 2 en 4
Vertelling : n.a.v. Ruth 2: 1 – 11
Amazing Grace
Schriftlezingen : Johannes 14: 12 – 18, Galaten 5: 22- 26
Lied : 221: 1,2 en 3
Schriftlezing : *Handelingen 2: 1-13*
Lied : 681 (5x)
Lied : 686: 1 en 2
Lied : 1006 'Onze Vader'
Slotlied : 382: 1,2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

Thema: Troost

Bij deze dienst

Vandaag op 1e Pinksterdag staan we stil bij de uitstorting van Gods Geest. Het wordt ook wel eens de verjaardag van de christelijke kerk genoemd. Op zich begrijpelijk want dat wonderlijke gebeuren, waarover Handelingen 2 ons bericht, is hét begin van de kerk. Op die 1e Pinksterdag worden duizenden mensen geraakt door hetgeen daar, in Jeruzalem, gebeurt: *Allen horen de discipelen, in hun eigen taal, spreken over de grote daden van God.* In Handelingen 1 en 2 lezen we dat de discipelen de eenheid en verbondenheid zoeken. Ze komen eendrachtig samen en bidden met elkaar. Zouden ze zich de woorden van Jezus herinneren waarin Hij spreekt over de Trooster: *'Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.'* (Joh. 14: 16). Het thema van vandaag 'Troost' komt ook uit deze tekst. In het Grieks staat hier het woordje Parakleet. En dat betekent letterlijk: degene die erbij geroepen wordt. Hij die erbij komt staan. Een woord dat ook vaak met 'Trooster' is vertaald. Deze 'parakleet' draagt en ondersteunt ons. Soms is Zij krachtig als een stormwind, maar Zij is ook zeer teder. Die Geest staat borg voor je en geeft je een gevoel van geborgenheid. De Geest is als een moeder die troost, zegt de profeet Jesaja. Zij is een Trooster, die werkelijk weet van uw en mijn verdriet. Zij neemt het voor je op en vult je leegte met haar aanwezigheid.

Troost heeft in die zin ook te maken met aanwezigheid, erbij-zijn en trouw-zijn. Aanwezig-zijn en trouw komen we ook tegen in het verhaal van Naomi en Ruth. Beide vrouwen hebben veel narigheid in het leven meegemaakt. Toch ervaren zij iets van Gods trouw en zijn aanwezigheid. Het heeft Ruth blijkbaar zo geraakt dat ze met Naomi mee gaat naar Bethlehem en zegt: Uw God is mijn God. Het is de Geest van die God die daartoe oproept, inspireert en ondersteunt. De vrucht van die Geest, zegt Paulus in Galaten 5 is: *liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.*

In het kader van het kunstproject 'Feest van de Geest' zijn er in de kerkzaal een aantal kunstwerken die ook iets van die troost tot uitdrukking willen brengen. Ze willen ons inspireren en tot nadenken stemmen, op het spoor zetten van Gods troost....

Collecte:

1e Collecte: Zending - Bangladesh - Gemeentebouw voor dorpskerken. In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeentelieden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeentelieden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Voedselbank Mei 2024:

De mei maand staat in het teken van producten voor de persoonlijke verzorging. Zoals tandpasta, shampoo, body lotion, conditioner, doucheschuim, deodorant en bijvoorbeeld handzeep. Fijn dat u van uw kant deze maand deze 'persoonlijk verzorging' voor uw rekening wilt nemen.

Hartelijk dank

Zanguurtje:

Op zaterdag 18 mei van 18.30 uur tot 19.30 uur gaan we in de serre van Groenewoude zingen. Onder begeleiding van onze organist Adrie Duizendstra zingen we mooie liederen, o.a. uit het liedboek, uit de zangbundel van Joh. de Heer en liederen die u graag nog eens wil zingen. Na afloop drinken we koffie/thee. U bent van harte welkom.

Alice Bossema en Henny Voogt

Gemeenteavond 29 mei 2024:

Zoals via De Schakel en eerdere Zondagsbrieven al bekend is gemaakt, is iedereen van harte welkom bij de gemeenteavond.

De actuele agenda is:

1. Opening
 2. Verantwoording renovatie ons kerkgebouw, zowel financieel, bouwkundig als wat de inzet van vrijwilligers is geweest
 3. Pastoraat: recente ontwikkelingen en bemensing
- PAUZE
4. Actuele financiële informatie
 5. Hoe verder na het emeritaat van ds. Pieter Koekkoek? In het proces van het zoeken naar het beste antwoord op deze vraag halen we op een interactieve manier gedachten bij elkaar op zonder besluitvormend te zijn.
 6. Rondvraag Vragen kunnen tot maandag 27 mei 12.00 uur ingediend worden bij de scriba (scribaat@pkndevoorhof.nl of in het betreffende postvakje in de consistorie)
 7. Sluiting.

We beginnen om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur zijn de jaarrekeningen 2023 van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en van het College van Diakenen (Diaconie) in te zien en kunnen daar vragen over gesteld worden.

Gezien de inhoud en wijze van bespreken van de agendapunten zal het gedeelte tot de pauze uitgezonden worden. In De Schakel van juli/augustus geven we een impressie van de gehele gemeenteavond.

Ansichtkaarten Drieluik:

Op 1e Paasdag zijn er een aantal ansichtkaarten uitgedeeld. We kunnen elkaar ermee bemoeiden en meer ontdekken over de verschillende symbolen die er in te zien zijn.

Er zijn 4 verschillende achterkanten. Ze zijn via de webshop per set te koop voor € 3,50.

Namens Verdieping & Ontmoeting

Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl (06-11286220)

Examenkandidaten:

We willen onze examenkandidaten aankomende weken graag verrassen. Ben jij of ken jij een examenkandidaat? Mail dan naam en adres uiterlijk 19 mei naar de jeugdwerkcoördinator, op sonnenbergwoudenberg@gmail.com.

Aan alle sleutelhouders van De Voorhof:

Zoals het er nu naar uitziet zal volgende week donderdag, 23 mei a.s., het elektronische slot van de voordeur van De Voorhof geactiveerd gaan worden. Dit betekent dat, vanaf die dag, er geen toegang meer verkregen kan worden met de sleutel en iedereen een tag nodig heeft om het slot te kunnen openen en/of afsluiten. Deze werkwijze gaat er ook voor zorgen dat het alarm geactiveerd wordt bij afsluiten van het slot en gedeactiveerd als het slot geopend wordt. Iedere gebruiker krijgt een tag op naam, zodat er op een goede manier beheer gehouden kan worden over het gebruik.

Om het omruilen van de sleutel voor een tag zo soepel mogelijk te laten verlopen willen wij op vrijdag de 24^e mei 2 momenten hiervoor beschikbaar maken. In de middag tussen 15.00 en 16.30 uur en in de avond tussen 19.00 en 20.30 uur zal de sleutel omgeruild kunnen worden voor een tag.

Er is ondertussen een lijst gemaakt met gebruikers en van de meesten is er een mailadres beschikbaar. Hier zal ook nog een persoonlijke herinnering op gestuurd worden voor het omruilen van de sleutel voor een tag.

Iedereen die niet benaderd wordt en mogelijk voor een dichte deur komt te staan, kan zich melden bij mij of bij Evert. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat wij iemand gemist hebben en dan regelen wij dat alsnog.

Hartelijke groet, namens CvK,

Kees Haalboom

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.