



31 maart 2024 Eerste Paasdag

etiket

Bloemen:

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Corry van den Berg (Schans) is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort.. Ze ligt op afdeling B2 kamer 34.

We wensen Corry veel sterkte en Gods nabijheid.

- Mevr. W. van Nieuw-Amerongen-Versteeg, Kersentuin 52, is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 3918TZ, Amersfoort

Een koffie ontmoeting:

Op woensdag 3 april wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan.

Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. U bent van harte welkom.

Sarianne van Oosterum Tel: 063067036

Elisabethbode Paaseditie:

Ook dit jaar biedt de Diaconie de Elisabethbode aan in de Paastijd. De kalenders liggen op het meubel links bij binnenkomst in de kerk. Wilt u ook een exemplaar ontvangen maar u kunt niet meer naar de kerk komen? Bel 06-20303516

Kerkproeverij rondom het Paasfeest: Uitnodiging

Ga je mee? Let op: Start Paaswandeling is naast 8.15 uur ook om 7.30 uur mogelijk, vóór het ontbijt in De Voorhof.

Dit seizoen willen we aandacht schenken aan Kerkproeverij rondom het Paasfeest.

Denk erover na wie je mee zou willen nemen naar een kerkdienst of andere activiteit. Zondag 1^e Paasdag, 31 maart 2024 wordt er een wandeling georganiseerd vanaf de Begraafplaats (ingang Voorstraat), aanvang 7.30 of 8.15 uur.

We staan stil bij de dood en wandelen daarna als Emmaüsangers naar De Voorhof.

Daar is koffie/thee/chocomel/limonade en Paasbrood. Jong en oud is welkom.

Daarna is het mogelijk om ook de dienst mee te maken.

Kun je voor een Paasbrood zorgen, dan horen wij dat graag.

Namens Verdieping & Ontmoeting

Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl (06-11286220)

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 10.00 uur Eerste Paasdag

Voorganger : ds. Pieter Koekkoek, ds. Marten Jan Kooistra

Ouderling : Elly Kramer

Diaken : Ronald Maijen, collectant Marja Overeem

Organist : Ton van Dienst

Solisten : Ton Kaljee, Erna Veldhuizen

Muziek : Nicolien Bouwmeester, Petra Meeuwse, Werner van der Burgh, Jannette Maijen

Kinderprogramma : Jantine Sonnenberg, August Wijnberg, Wouter Knoester

Lector : Annemiek van de Wansem

Koster, Gastvrouw: Ad Kleinveld, Corine Stuivenberg en Daphne Blokhuis

Techniek : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra, André van Dijk

Zingen: Voor de dienst: Lied 122: 1, 2, 3 en 4 (Evanghe liedbundel),

: Lied 221: 1, 2 en 3, Lied 215: 1, 2 en 3 (Liedboek voor de kerken 1973)

: Stille tot inkeer

: Lied 617

Aanvangslied : Lied 216: 1 – 3 Kinderen gaan naar hun eigen programma

Kyriegebed : Lied 650: 1, 2, 4 en 7 met afwisselend gebed (combo)

Glorialied : Lied 645: 1, 5 en 6

Schriftlezing : Jesaja 25: 6 – 9

Zingen : Psalm 118: 9 en 10

Schriftlezing : Johannes 20: 1-10

Zingen : Lied 637: 1 – 4

Zingen : Lied 630: 1, 2, 3 en 4

Geboden met : Lied 1006 ‘Onze Vader’

Kinderen in het midden : Projectlied ‘Met vallen en opstaan’

Slotlied : Lied 634: 1 en 2

Bij deze dienst: Thema: ‘De Heer is waarlijk opgestaan...!!!’

We zijn deze veertigdag met Petrus op weg gegaan naar Pasen, het feest dat we vandaag vieren. De laatste keer dat Petrus genoemd werd bij de gebeurtenissen die voorafgaan aan Pasen, was toen hij Jezus verloochende. Drie keer heeft Petrus gezegd dat hij Jezus niet kent. In het verhaal van vandaag komen we Petrus weer tegen. Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Vroeg in de ochtend ontdekt Maria uit Magdala dat het graf van Jezus leeg is. Meteen vertelt ze dit aan twee belangrijke leerlingen: Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’. Wie deze ‘geliefde leerling’ is, weten we niet precies. Vaak wordt gedacht dat het de evangelist Johannes zelf is. Het kan ook een aanduiding van een ideale volgeling van Jezus zijn. Deze leerling is sneller dan Petrus, hij is het eerst bij het graf. Hij ziet de doeken liggen waarin Jezus begraven is. Maar hij gaat het graf niet in. Dan komt Petrus bij het graf. Hij gaat het graf wel in. Zo hebben we Petrus deze weken ook leren kennen: hij onderneemt meteen en zonder aarzeling actie. Hij gaat verder op onderzoek uit. Beide leerlingen zien de doeken liggen. Maar op een verschillende manier. De geliefde leerling ziet. Petrus bekijkt, ziet opmerkzaam toe, aanschouwt. En hij merkt iets op wat de geliefde leerling nog niet zag: de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Beide leerlingen hebben begrepen dat het lichaam van Jezus niet gestolen is. Dan zouden de doeken die om zijn lichaam gewikkeld waren waarschijnlijk niet zijn achtergebleven. En dan had de doek die om Jezus’ hoofd gezeten had zeker niet apart in het graf gelegen, netjes opgerold. De doeken die Petrus met aandacht ziet, blijken tekenen van een heel bijzondere gebeurtenis: ‘De Heer is waarlijk opgestaan...!!!’ Tot in onze tijd is Petrus een belangrijk voorbeeld voor wie in Jezus willen geloven. Petrus is de leerling die zo graag Jezus wil volgen. Die moedig en vol liefde spreekt en doet. Die moeite heeft om te begrijpen wat moet gebeuren. Die bang is. Hij is de rots die in Jezus de Zoon van God herkent. Hij is het struikelblok dat Jezus niet van zijn lijden weg mag houden. Met vallen en opstaan gaat Petrus ons voor. Op weg naar Pasen.

Collecte:

1e Collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Colombia - Kansarme jongeren opleiden voor horeca. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

**Voedselbank April 2024:**

En? Al ontbeten? Of straks even inhalen met een uitgebreide lunch?

In beide gevallen hebben we toch liever geen 'gevangenis' hap. Water en droog brood dus.

Een lekker belegd broodje is toch wel een smakelijke gedachte om naar uit te zien.

Ook bij de voedselbank vinden ze het wel prettig om samen met u "zoete broodjes" te bakken!

Vandaar deze maand graag boterhambeleg, U weet wel, chocopasta, pindakaas, nutella, jam, hagelslag, appelstroop, groentespread, hüttenkäse, enz. enz.

Nee, geen kaas. Dat is mooi. Dan hoeven we niet bang te zijn dat ons de kaas van het brood wordt gegeten. Vandaar.

Hartelijk dank voor uw bijdrage deze maand.

Contactmiddag:

Op dinsdag 9 april om 14.30 uur komen we weer bij elkaar!

Het onderwerp is deze keer "De oorsprong van onze achternamen"

Onze achternamen.....we zijn er mee vertrouwd! Hoe kwamen we er aan?

Eric Schaling heeft zich erin verdiept! Historische feiten worden gecombineerd met onze eigen namen! Dit alles laat hij zien en horen met anekdotes in een presentatie.

Heeft u interesse,..... dan bent u hierbij van harte uitgenodigd!

Van te voren aanmelden hoeft niet. We verwelkomen u graag!

Voor degene, die niet zelfstandig naar de Voorhof kan komen, kan/mag gebruik maken van vervoer. Belt u hiervoor : Evert Koenen tel 06-40600786. Wel voor 7 april!

Tot ziens! Team Contactmiddag.

Om te noteren:

Wat ons betreft noteert iedereen, van jong tot oud, in de agenda: woensdag 29 mei gemeentevond vanaf 19.30 uur in De Voorhof. Verdere mededelingen volgen.

Kerkenraad PG De Voorhof

Hulpvraag:

De diaconie heeft de volgende hulpvraag ontvangen.

Gezocht personen die één of meerdere zaterdagen aanwezig willen zijn bij een echtpaar in Woudenberg. Meneer is mantelzorger voor zijn vrouw maar zou heel graag op de zaterdagochtend een aantal keren een activiteit ondernemen. We zoeken meerdere personen die in totaal 13 weken op een zaterdag tot en met september 2024 van 7:30 uur tot 13:30 uur aanwezig kunnen zijn.

Als wij gezamenlijk dit oppakken dan bezorgen wij de mantelzorger een moment van welverdiende ontspanning. Opgeven of meer informatie:

Gerrit Jan Busser, 06-20303516, gerrit.jan.busser@pkndevoorhof.nl

Paaswake 30 maart 2024 22.00 uur

Voorganger:	ds. Pieter Koekkoek & ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling:	Evert van Asselt
Diaken:	Herman Engel & Eveline van Bentum +2
Lector:	Carolina van der Krans
Organist:	Piet de Vries
Dwarsfluit:	Trees Meijer
Solisten	Hilde de Ronde, Ton Kaljee
Techniek:	Mariëlle van Bentum, Jan van Bentum, André Nederlof
Koster, Gastvrouw:	Alfred Swart
Gastvrouw:	Nel Kroese

STILTE

Het is de avond van Stille Zaterdag. De dag waarop we gedenken dat de Heer in zijn graf was. Daarom is er weinig licht, zwijgt het orgel en zijn we zelf ook stil.

Lied 598

Intocht van het Licht

Tijdens het delen van het licht, zingen we Lied 600: 1, 2, 3, 4 en 5

Lof van het Licht

Lied 601: 1

Gebed voor de paasnacht

Lezing Genesis 1: 1-5

Lied 985: 1, 2 en 3

Lezing Exodus 14: 15-18

Lied 151: 1 en 3

Lezing Jesaja 35: 1-10

Lied 608: 1 en 3

Lezing Marcus 16: 1 – 8

Zingen lied 592: 1 en 3

Overdenking

Lied 637: 1-4

Gebeden

Collecte: ZWO jaarproject 2024 - Kerk voor de samenleving in Oekraïne Door de economische crisis hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

Doopgedachtenis

Lied 350: 1, 2, 3, 4 en 7

Geloofsbelijdenis

Lied 344: 1, 2 en 3

Zending en Zegen

Lied 642: 1 - 8

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.