



2 april 2023 Palmzondag

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

etiket

Liturgische Bloemschikking: Thema: Intocht in Jeruzalem / Palmzondag. Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar als een zachtmoedige koning op een ezel. Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn dood. Maar ook naar Zijn opstaan uit de dood en Zijn leven in het licht van God. In de schikking ligt een stronk, donkere stenen en een tak van de kronkelhazelaar. Deze attributen verbeelden de pijn en het verdriet. Bij de stronk zijn buxustakjes geplaatst, zij verwijzen naar de palmen waarmee de mensen zwaaiden. Kleine roodbruine violen bloeien op de voorgrond. Deze bloemen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid. De liturgische kleuren zijn paars en rood. Paars de kleur van inkeer en rood de kleur van het hart, de liefde, de geest, maar ook van het bloed.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Corrie van Ginkel, Voorstraat 33, krijgt na een zware operatie nu bestralingen.
- Fia Morren (De Plantage 21) is weer thuis. Het gaat redelijk goed met Fia. In de komende tijd zijn er nog wel veel behandelingen nodig.
- Li-Dan van Amerongen (Rembrandtlaan 54) is in het WKZ in Utrecht geopereerd i.v.m. haar schisis. Als u de zondagsbrief leest is Li-Dan waarschijnlijk weer thuis. Wij wensen haar een voorspoedig herstel.

Overleden:

Op 29 maart 2023 is overleden: Els van der Burgh-Frens in de leeftijd van 76 jaar. Dinsdag 4 april is er gelegenheid de familie te condoleren van 20.00 -21.00 uur. Op woensdag 5 april zal een dienst worden gehouden in De Voorhof, aanvang 13.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaats vinden.

Op 30 maart is overleden: Klazina Vermeulen-van de Haar (Schans 55) in de leeftijd van 88 jaar. De afgelopen maanden bracht Klazina in Doorn (Zonnehuis en verpleeghuis Edelweiss) door. De uitvaart en begrafenis is op woensdag 5 april, in besloten kring. Correspondentieadres: Fam. Vermeulen, Westerwoud 111, 3931 DL Woudenberg

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 10.00 uur :
Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Evert van Asselt
Diaken : Herman Engel, Anneke Boeve
Organist : Wim van Hoek
Lector : Gerda Streef
Voorbereiding : Geliene Boshuizen, Jantine Sonnenberg, Annemiek van der Wansem

etiket

Koster, Gastheer/vrouw : Bertus Brouwer, Alfred en José Swart,

Beeld, Beamer : Mariëlle van Bentum, Elizabeth Kooistra

Geluid : Reinier Vunderink

Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman

Oppas : Wouter Knoester

Zingen

Aanvangslied : Lied 408: 1, 2 en 5 (Evangelische liedbundel)

: Lied 555: 1 en 2

: Lied 462: 1, 2 en 3 Evangelische liedbundel

: Projectlied: 'Verander je mee...?'

Schriftlezing : *Mattheus 21: 1-11 (BiGT)*

Zingen : 'Hosanna in de hoogte'

: Lied 435: 1 en 3

Gebeden met Gezongen 'Onze Vader', lied 466

Collecte

Slotlied : Lied 438: 1 en 2

Bij deze dienst: Thema: 'Waar hoop je op...??'

Vandaag is het Palmzondag. We staan uitvoerig stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.

De kinderen zullen weer Palpaasstokken maken en komen in optocht de kerk binnen.

Een kleine tweeduizend jaar geleden ging Jezus met heel veel andere pelgrims op weg naar Jeruzalem om Pesach te vieren. Mensen zwaaien met palmtakken en het 'Hosanna' is niet van de lucht. Het evangelie van Mattheüs vertelt het verhaal van Jezus Christus. Al vanaf het begin heeft Mattheüs duidelijk gemaakt dat dat verhaal niet op zichzelf staat: het is geworteld in de oude verhalen van Israël, zoals we die kennen uit het Oude Testament. Ook in het verhaal van vandaag komt dat duidelijk naar voren. Het verhaal loopt haast over van de verwijzingen en associaties: zo wordt er een link gelegd met Psalm 118: 'Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven'. De intocht op een ezel is de vervulling van een profetie uit Zacharia, Jezus gaat de weg van de pelgrims, er worden psalmen gezongen en hij wordt toegejuicht als zoon van David. Dicht bij de stad gekomen, worden er twee plaatsen genoemd; Betfage (betekent 'huis van (onrijpe) vijgen' en Bethanië (huis van de armen) beide dorpen liggen op de Olijfberg. In de komende hoofdstukken is er driemaal een heen en weer van Jezus en zijn leerlingen tussen de Olijfberg (Betfage/Bethanië) en Jeruzalem. De berg en de stad zijn elkaars tegenovergesteld. De Olijfberg speelt een belangrijke rol in de Messiasverwachting. De berg wordt genoemd in Zacharias 14 als de plek van waaruit de verlossende keer in de geschiedenis zal plaats vinden. Daaruit spreekt de verwachting dat de Messias vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem zal gaan, de stad die verlost moet worden.

In tegenstelling tot de andere evangelisten vertelt Mattheüs ook hoe de stad reageerde op de intocht van Jezus. De hele stad wordt in opschudding gebracht ('raakt in rep en roer', vertaalt de NBV21). Het is niet zomaar wat vrolijke opwinding: het Griekse woord verwijst naar hevige schudden of beven. De stad trilt op zijn grondvesten, zou je ook kunnen zeggen. Op weg naar Pasen zullen we zien hoe het daarna verder gaat... *Waar hoop je op...???*

Collecte: 1e Collecte: Palmпасencollecte - Kinderen en jongeren - PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel. Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waar onder ook de activiteiten vallen die worden verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Voedselbank April 2023: Geachte Burgers, Boeren en Buitenlui, Al weer bijgekomen van de verkiezingsuitslagen? Het spreekwoord wie A zegt moet ook B zeggen is aardig opgevolgd. En nu wordt u wéér gevraagd uw keuze te bepalen. Nee, niet of u trek heeft in een Capuccino,, Doppio, Espresso, Latte, Macchiato of een 'ouderwets' kopje koffie (zometeen, na de dienst?) Een heleboel politieke partijen zijn van de uitslag volkomen 'in de bonen' maar wij mooi niet! Wij allen mogen nu zonder enige politieke konsekventies een keuze uitbrengen tussen bonen, poeder voor filterkoffie, rood merk, arabica, oploskoffie, enz. Het is namelijk weer Koffietijd in de maand april! Fijn dat u weer meedoet. Hartelijk dank.

Een koffie ontmoeting:

Op woensdag 5 april wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. U bent van harte welkom. Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363

Samen aan tafel voor iedereen: Vanaf nu kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 14 april a.s. Het inschrijfformulier ligt zondag voor en na de dienst in de hal van De Voorhof. Of via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooistra). Wees welkom vanaf 17.00, we zien uit naar een gezellige avond!! Groet, Tineke, Elizabeth en Jantine

Geen liturgisch bloemstuk meer? Heel regelmatig staat op de avondmaalstafel een liturgische schikking. Dat heeft dan een plaats in de liturgie. In deze veertigdagentijd zien we het steeds staan. In de Zondagsbrief staat er iets over te lezen, de dienstdoend predikant legt onder andere uit waarom welke bloemen gekozen zijn en ze op die plaats in de schikking staan. Vervolgens wordt er een bijpassend gedicht gelezen. Na afloop van de dienst kunnen we er nog even van dichtbij goed naar kijken. In De Schakel van maart was te lezen dat er bij voldoende belangstelling door Henneke Loosman workshops gehouden zouden worden om uitleg te geven over het hoe en wat van liturgisch bloemstikken. Dit omdat Henneke er in november mee stopt na dit vele jaren gedaan te hebben, samen met Els van der Burgh. Helaas heeft niemand zich opgegeven waardoor het lijkt dat deze mooie en zinvolle bijdrage aan de liturgie er vanaf aanstaande Advent niet meer zal zijn. Maar misschien is er hoop. Een lid van onze gemeente heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het maken van deze schikkingen, maar niet als enige. En dit betekent dat, als u/jij interesse hebt maar dit ook niet alleen wil doen, dit dan niet meer het geval is. En wilt u/wil jij er mee kennis maken, kom dan op de volgende zaterdagen om 10.00 uur t/m Pasen naar de kerk: Henneke is er dan mee bezig en wil uitleg geven. Opgeven is niet nodig, maar voor informatie, kan men zich wenden tot Henneke: henneke@loosman.com, tel.nr.

0613819915. Zullen we er voor zorgen dat we snel kunnen schrijven: 'liturgisch bloemstikken gaat door!'

Laatste dienst in Woudenberg.....

Ongeveer een jaar hebben drie Woudenbergse kerkgemeenschappen gastvrijheid aan onze Oekraïense medegelovigen gegeven om in drie kerkgebouwen op zon- en feestdagen hun kerkdienst te houden. Deze diensten vonden plaats in de Maranathakerk, Eben Haezer en onze Voorhof. Als drie kerken werkten we hierbij goed samen. En mede dankzij veel vrijwilligers konden ondermeer beeld, geluid, koffie, thee en frisdrank gebruikt worden. Afgelopen zondagmiddag was de laatste dienst in Eben Haezer welke in het teken stond om de Woudenbergse kerkgemeenschappen en de vele vrijwilligers te bedanken. Als dank voor de gastvrijheid hebben de 3 kerken een wandbord/plaquette als aandenken gekregen die we ergens in de kerk willen ophangen. Vanaf Pasen vinden de diensten plaats in gebouw Rehoboth in Barneveld, dichtbij de Veluwehal en het station Barneveld. Hierdoor is deze locatie beter bereikbaar met openbaar vervoer dan de drie in Woudenberg. Gezien de regionale spreiding van degenen die de kerkdiensten bijwonen is dit een belangrijk argument voor hen geweest om gebruik te maken van de mogelijkheid in Barneveld de kerkdiensten te organiseren. Wij wensen hen een goed en inspirerende tijd toe voor zolang dat nodig is.



The story of Abraham: Voor het muzikale evenement 'The story of Abraham' op 29 en 30 september a.s. zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de op- en afbouw en diverse hand- en spandiensten. Heb je tijd op donderdagavond 28/9 en/of op vrijdag 29/9 en/of zaterdag 30/9 en vind je het leuk om te helpen, meld je dan aan via storyof@pkndevoorhof.nl of via 06 - 81 00 12 25 (Gerda Streef). Noteer deze data ook alvast in je agenda!

Kerkdiensten in de Stille week:

Maandag	3 april	19.00 uur	Vesper	ds. Marten Jan Kooistra
Dinsdag	4 april	19.00 uur	Vesper	ds. Pieter Koekkoek
Woensdag	5 april	19.00 uur	Vesper	dhr. Marcel Sarot
Donderdag	6 april	Witte donderdag 19.30 uur		Viering Heilig Avondmaal
		Voorgangers	ds. Pieter Koekkoek en mevr. Angelique Martina	
Vrijdag	7 april	Goede Vrijdag 19.30 uur		
		Voorgangers	ds. Marten Jan Kooistra, mevr. Marja van der Horst	
Zaterdag	8 april	22.00 uur	Paaswake	
		Voorgangers	ds. Pieter Koekkoek en, ds. Marten Jan Kooistra	

Collecte::

Witte Donderdag en Paaswake: ZWO-project Malawi. Een groep jongeren uit onze gemeente zal vrijwilligers werk gaan doen in Malawi. Lees meer in de Schakel van April Tijdens de Vespers en Goede Vrijdag is er geen collecte.

Heilig Avondmaal Groenewoude:

De viering van het Heilig Avondmaal in Groenewoude op Witte Donderdag 6 april vindt plaats in de Serre van Groenewoude. De dienst begint om 15.30 uur . Voorganger is ds. Pieter Koekkoek

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.