



19 maart 2023 Laetare (Verheug u)

Bloemen:

etiket

Liturgische Bloemschikking:

De 4e zondag in de 40-dagentijd: Johannes 9 Thema: zien, kijken, open ogen. Jezus geneest een blindgeborene op de Sabbat. Dat levert veel verdeeldheid op tussen de Joden, de man die genezen is en de Farizeeën. Iedereen doet er zijn zegje over. Uiteindelijk maakt Jezus zich bekend bij de man en de man gelooft dat Hij de Mensenzoon is. Jezus zegt: Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden. Op deze 4e zondag in de 40-dagentijd gaat het over zien en over niet zien, of over kijken, maar niet zien. In de schikking is de vorm van een oog gemaakt van wilgentakken met katjes en daardoorheen zijn nog wat takjes van de kronkelhazelaar gevlochten. In het midden is een ring bevestigd als verwijzing naar het oog met daarin een witte primula, die het licht in je ogen symboliseert.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Wim Blokhuis ('t Schilt 24) werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen en heeft een dotterbehandeling ondergaan. Wim is inmiddels weer thuis. We wensen hem een spoedig herstel.
- Mevr. K. Vermeulen (De Schans 55) is verhuisd naar woonzorgcentrum Edelweiss in Doorn. Haar nieuwe adres is Kortenburglaan 4 3941 HR Doorn.
- Dhr. P. Baas, (Huize Nieuwoord), is verhuisd naar woonzorgcentrum 't Hamersveld. Zijn nieuwe adres is Asschatterweg 24a (appartement 305), 3831 JR, Leusden
- Mevr. Els van der Burgh-Frens (Laan 1940-1945 nr. 11 is opgenomen in het Meander ziekenhuis, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .
Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049
Ds. Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 10.00 uur :

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Evert van Asselt
Diaken : Jan van Bentum, collectant Marja Overeem
Organist : Wim van Hoek
Lector : Carolina van der Krans
Kindernevendienst, Job basic : Janneke Smit., Peter van der Krans
Koster, Gastheer/vrouw : Erwout Blokhuis, Matthijs en Sifra van der Haven

etiket

Beeld, Beamer : Ab van den Pol, Mirjan Schep
Geluid : Reinier Vunderink
Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman
Oppas : Gerjanne Schilperoort, Esmée Veldhuis
Zingen
Aanvangslied : Lied 382: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
: Lied 281: 1, 2, 5 en 10
Kinderen in het midden : Projectlied: 'Verander je mee..?'
Schriftlezing : *I Samuel 16: 1-12*
: Psalm 139b: 1 en 2
Schriftlezing : *Johannes 9: 1 – 7*
: Lied 534: 1 en 3
: Lied 546: 1, 4, en 5
: Lied 909: 1 en 2
Slotlied

Bij de dienst van zondag 19 maart Thema: 'Open je ogen..!'

De naam van deze zondag is 'leatare' en wordt ook wel 'Klein Pasen' genoemd. Leatare betekent: 'verheugt u'. Ondanks dat er op deze wereld soms vreselijke en onbegrijpelijke dingen gebeuren, mogen we ons verheugen op Gods trouw. Ook onder lastige en onzekere omstandigheden zegt God tot ons: *'IK zal er zijn'!* Ik ben bij je en IK laat niet los waaraan mijn hand begonnen is. Die woorden mogen ook altijd weer aan het begin van iedere kerkdienst klinken. We mogen doordrongen zijn van het feit dat: *'Zijn Lichten en Liefde schijnen, dat de nacht zal verdwijnen én dat Hij ons wil vullen met zijn heerlijkheid'*. Die woorden klinken in het aanvangslied en zetten de toon voor de dienst. De schriftlezing uit Johannes 9 vertelt het verhaal van een blindgeborene. Door zijn fysieke blindheid is hem alle zicht ontnomen. De discipelen koppelen dit aan zonde: *'Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?'* Het is niet vanwege de zonde, zegt Jezus, maar omdat Gods werk in hem zichtbaar wordt. Daarna worden ogen geopend. In 1 Samuël 16 wordt Samuël op pad gestuurd om een nieuwe koning te zalven. Samuël kan met zijn ogen van alles waarnemen, tocht heeft ook hij een bepaalde blindheid. Als Samuël Eliab ziet, denkt hij gelijk; 'dit is degene die ik tot koning moet zalven'. De bijbeltekst vertelt ons vervolgens; *'het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.'* Deze zin is een belangrijke eyeopener, ook voor ons. Wij zijn ook snel geneigd om naar de buitenkant te kijken. Naar het uiterlijk van de ander, ziet hij/zij er een beetje leuk uit, is zij/hij netjes gekleed, kan hij/zij het woord goed doen, etc. Beslissend in het genezingsverhaal is dat de blinde deed wat Jezus hem opdroeg. In 1 Samuel zien we dat Saul na verloop van tijd juist nalaat de opdrachten van God uit te voeren. Bijbels gezien hangt het verschil tussen ziende en blindzijn onder meer daarvan af. In beide Schriftgedeeltes worden we deelgenoot van kostbare woorden en daden, vol belofte. Van de Heer die ziet en hoort en zich verbindt aan het volk, individuele mensen, maar ook aan ons. Op al die plekken waar alle hoop verloren lijkt en wanhoop en moedeloosheid voor velen de boven- toon voert, schept God mogelijkheden tot verandering: *'open je ogen..!'*, en verander mee....

Collecte:

1e Collecte: 40dagentijdcollecte- Missionair Werk - Ontdekken in Kliederkerk: Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Voedselbank Maart 2023:

De voedselbank heeft altijd wel een alternatief lijstje met producten die de afgelopen maand niet op het boodschappenlijstje stonden. Voor de maand maart heel graag iets lekkers op de boterham, zoals bijv. Pindakaas, Nutella, hagelslag, vruchtenhagel, jam, chocoladehagel, smeerkaas, appelstroop, honing, enz. Zijn we allemaal 'lekker zoet' deze maand. Heel hartelijk dank.

Krabbeldienst 19 maart:

Vanmiddag om 16.00u is er een Krabbeldienst. Dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de kerk. Tijdens de Krabbeldiensten van dit seizoen gaan we telkens 'samen' iets doen. Het thema van deze keer is: 'Samen zoeken'. We zitten midden in de 40-dagentijd een tijd waarin vasten en bezinnen op weg naar Pasen centraal staan. Voor Jezus is het zoeken op weg naar Pasen. Ook voor ons is het vaak zoeken en keuzes maken. Een leuk en veelzijdig thema dus om in de Krabbeldienst mee aan de slag te gaan. We gaan ook weer zingen en muziek maken. We luisteren weer naar een Bijbelverhaal en hebben een leuke verwerking bedacht. Aan het einde van de Krabbeldienst gaan we nog gezellig iets drinken en is er wat lekkers. Heb je nog vragen over de Krabbeldiensten bel of app dan even met Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452)

Moeilijke teksten:

Op dinsdag 21 maart willen we weer kijken naar een aantal moeilijke Bijbelteksten. Deze keer de teksten rond de Paasvieringen in Israël. Waarom zijn deze ontstaan en hoe werd dit gevierd? We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof..

Solidariteitsmaaltijd:

Dit is de tijd op weg naar Pasen. In de kerk wordt deze periode gekenmerkt door de nadruk te leggen op soberheid, verstillig en bezinning. De liturgische kleur is paars. Wij willen graag in deze periode verschillende mogelijkheden bieden om aandacht te vragen voor de betekenis van de 40-dagen tijd. De solidariteitsmaaltijd in de 40-dagen tijd is een moment van samen zijn, delen en bezinnen. We staan stil bij onze overvloed door de maaltijd die we gebruiken een "sober" karakter te geven en ook te denken aan onze medemens ver weg. Er zullen korte presentaties worden gegeven over twee projecten voor onze medemens ver weg. Na de maaltijd wordt hiervoor gecollecteerd. U bent van harte uitgenodigd om de woensdag vòòr Palmпасen, 29 maart 2023 aan te schuiven; Er zijn geen kosten aan verbonden. We hopen op mooie gesprekken, verdieping en een gulle gave voor de projecten bij de collecte. De ontmoeting en het samen zijn is een goede voorbereiding op de Stille Week. Woensdag 29 maart 2023 om 17.30u in De Voorhof. Opgave: Diane Kegler: dianekgler@gmail.com ; Angelique Martina-Spies: a.martina@xs4all.nl Op 19 en 26 maart zijn er ook intekenlijsten in De Voorhof na de ochtenddienst.

Verkoopdag potgrond en voorjaarsbloeiers:

Vorige week zaterdag mochten we de verkoop van voorjaarsbloeiers en potgrond houden.

Wat een bijzonder mooie dag wat weer betreft en ontmoeting.

Goed om elkaar weer gezien en gesproken te hebben.

Het verkoopresultaat van die dag was € 2045,00.

Heeft u het gemist door omstandigheden, Roelie Stuivenberg zet de verkoop voort op Griftdijk 15, wel graag van tevoren even bellen.

Op zaterdag 13 mei kunt u ook weer afhalen bij ons op de plantenmarkt bij De Voorhof, dat is de dag voor moederdag. Wij zullen dan ook weer vele zomerbloeiers hebben.

De plantjes zijn deze week al voor u opgepot bij de kweker.

Namens Anja, Jantine, Jan, Frank, Herman en Evert, bedankt en tot de volgende actie dag.

Geen liturgisch bloemstuk meer?

Heel regelmatig staat op de avondmaalstafel een, in de tijd van het jaar passend, liturgische schikking. Dat heeft dan een plaats in de liturgie, het verbeeldt het gedeelte uit de Bijbel dat op die zondag centraal staat. In deze veertigdagentijd zien we het steeds staan. In de Zondagsbrief staat er iets over te lezen, de dienstdoend predikant legt onder andere uit waarom welke bloemen gekozen zijn en ze op die plaats in de schikking staan. Vervolgens wordt er een bijpassend gedicht gelezen. Na afloop van de dienst kunnen we er nog even van dichtbij goed naar kijken.

In ons kerkblad De Schakel van maart was te lezen dat er bij voldoende belangstelling door Henneke Loosman workshops gehouden zouden worden om uitleg te geven over het hoe en wat van liturgisch bloemschikken. Dit ook omdat Henneke er in november mee stopt na dit vele jaren gedaan te hebben, samen met Els van der Burgh. Helaas heeft niemand zich opgegeven voor een workshop waardoor het lijkt dat deze mooie en zinvolle bijdrage aan de liturgie er vanaf aanstaande Advent niet meer zal zijn. Maar misschien is er hoop. Een lid van onze gemeente heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het maken van deze schikkingen, maar niet als enige. En dit betekent dat, als u/jij interesse hebt maar dit ook niet alleen wil doen, dit dan niet meer het geval is. En wilt u/wil jij er mee kennis maken, kom dan op de volgende zaterdagen om 10.00 uur t/m Pasen (behalve zaterdag 18 maart) naar de kerk: Henneke is er dan mee bezig en wil graag uitleg geven. Opgeven is niet nodig, maar wie meer informatie wil, kan zich wenden tot Henneke: henneke@loosman.com, tel.nr. 0613819915. Zullen we er samen voor zorgen dat we snel kunnen schrijven: 'liturgisch bloemschikken gaat door!'

Twee vertrouwenspersonen:

Al eerder is aangekondigd dat de kerkenraad bezig was met het zoeken naar een vertrouwenspersoon. Inmiddels is deze gevonden, en zijn er zelfs twee benoemd door de kerkenraad.

Dit komt doordat we op dit punt samenwerken met De Achthoek in Scherpenzeel.

De vertrouwenspersonen voor beide kerkelijke gemeenten zijn: Lidy de Graaf uit Scherpenzeel en Job van der Mijl uit Woudenberg. In het aanstaande nummer van De Schakel stellen zij zich voor en worden de taken van een vertrouwenspersoon toegelicht.

Wij zijn blij met deze benoemingen. Alvast ieders mailadres: Lidy de Graaf; vertrouwenspersoon@de8hoek.nl Job van der Mijl; vertrouwenspersoon@pkndevoorhof.nl

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.