



Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur :

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Evert van Asselt,
Diaken : Herman Engel, collectant: Kees van Wolfswinkel
Organist : Piet de Vries
Lector : Erna Veldhuizen
Kindernevendienst : Géliene Boshuizen

Koster, Gastheer/vrouw : Erwout Blokhuis, Erna Veldhuizen
Beeld, Beamer : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra
Geluid : Jozef Jan Vonhof
Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman

etiket

Zingen
Aanvangslied : Psalm 91a: 1 en 2
Kyriegebed : Lied 302: 1 – 4
Kindermoment : Projectlied
Schriftlezing : *Genesis 2: 15-17 & 3: 1-6 NBV-21*
: Lied 944: 1, 2 en 4
Schriftlezing : *Mattheus 4: 1 – 11 NBV-21*
: Lied 539: 1 – 5
Bezinning en overdenking : Lied 289: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
Gebeden
Aankondiging collecte
Slotlied : Lied 270: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)

Bij deze dienst:

Thema: Waar zeg je nee tegen..?

Vandaag de eerste zondag van de 40-dagentijd. Veertig dagen lang bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. Vandaag horen we het verhaal van Jezus die in de woestijn. Veertig dagen en nachten verblijft Hij daar in de wildernis om zich voor te bereiden op zijn taak: de verkondiging van het evangelie in Woord en Daad. Op die plaats richt de verzoeker zich tot Hem. Ook in Genesis 3 lezen we over de verzoeker die zich tot de mens richt. In beide tekstgedeelten treedt de tegenstander van God op: de slang in Genesis 3 en de duivel in Mattheus 4. De personificaties van het kwaad proberen iemand er toe aan te zetten om ontrouw te worden aan God. In Genesis bij de mens heeft de slang succes, bij Jezus in Mattheus is dat anders. De eerste verleiding van de duivel is heel basaal: beveel die stenen in brood te veranderen. Hij vraagt Jezus om – als hij echt zo bijzonder is – zijn bijzondere krachten te gebruiken om zijn maag te vullen. Het tweede voorstel van de duivel heeft een concrete aanleiding. Joodse mensen verwachtten dat de Messias ooit zou verschijnen op het dak van de tempel. ‘Nou, laat maar zien’, lijkt de duivel te zeggen. De derde verleiding gaat over het koningschap. Over macht op aarde, in alle koninkrijken van de wereld. ‘Maar dan moet je mij wel aanbidden’, zegt de duivel. Jezus jaagt de duivel weg en vertelt wat geschreven staat: dat je alleen de Heer zult dienen. Met deze verhaal nodigt de liturgie ons als het ware uit om hetzelfde te doen als Jezus: een weg te gaan waarop we van alles tegenkomen. Over het algemeen niet de weg van de minste weerstand. Maar wel een weg waarop we kunnen kiezen! Kiezen voor zaken die naar het LEVEN leiden en zaken die ons op een dood spoor brengen. Waar zeg jij nee tegen...??

26 februari 2023

Invocavit

(Roept hij mij aan)

etiket

Bloemen:

Liturgische Bloemschikking:

De 1e zondag in de 40-dagentijd: Mattheüs 4:1-11 Thema: Verleiding en beproeving, vergezichten. De lange weg. Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus' hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader. In de schikking zijn, door middel van takken van de kronkelhazelaar, meerdere bogen ontstaan. Onder de bogen is zand neergelegd, symbool voor de woestijn. Bij de bogen liggen stenen en brood. En er bloeit een witte Kerstroos, als teken van Jezus' trouw aan God zijn Vader.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Jannie Lagerweij (Klein Lichtenberg 54) is opgenomen in het UMC te Utrecht (Heidelberglaan 1003584 CX Utrecht).
- Mevr. K. Vermeulen (De Schans 55) verblijft voor revalidatie en herstel in Revalidatiecentrum het Zonnehuis in Doorn (Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn)
- Mevr. Els van der Burgh-Frens (Laan 1940-1945 11), heeft een geslaagde operatie ondergaan in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. Ze ligt op afdeling C2 kamer 54. Op dit moment is nog niet bekend wanneer ze weer naar huis komt.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .
Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049
Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl

Collecte:

1e Collecte: 40dagentijdcollecte: Zambia: Maatjes voor gezinnen zonder ouders.

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Veertigdagentijd:

Het thema van dit jaar is: 'Verander je mee?' Op weg naar Pasen vieren we dat dingen kunnen veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de wereld. Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen we geloven dat God een nieuw begin maakt. En dat wij mogen meedoen met dat nieuwe begin. We lezen deze weken bijzondere verhalen: over Jezus in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een put, de genezing van een blinde man en de opwekking van Lazarus. En natuurlijk het verhaal van de intocht in Jeruzalem en het lege graf. Stuk voor stuk zijn het verhalen waarin de wereld verandert. Er kan dus van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee...???

Liturgische Bloemschikking vervolg:

Uit liefde voor jou' is het thema van de veertigdagentijd. Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichterbij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.

Kerk in Actie: Kerk in Actie heeft een veertigdagentijdscampagne met als titel: Uit liefde voor jou!! Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om de ander te doen is!! Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In de veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. Vanuit dit project worden ook linken gelegd met het veertigdagenproject. Zo is er elke week een gebed dat aansluit bij het collectiedoel

Kindernevendienst: Veertigdagenkalender – Ga jij de uitdaging aan?

De weken voor Pasen zijn bijzondere weken. In die weken denken we in de kerk een beetje extra na over wat we doen. Ook leven veel mensen dan iets soberder: dat betekent bijvoorbeeld minder snoepjes of minder schermtijd. Zo veranderen we een beetje. Verander jij mee? Ga de uitdaging aan met de veertigdagenkalender

Wat?

Als bijlage bij de digitale zondagsbrief vind je een printbare veertigdagenkalender voor thuis. De kalender begint op aswoensdag, dat is 22 februari. Je kan op iedere dag vanaf daar aanhaken. Elke dag staat er een opdrachtje, tekst of tekeningetje, veertig dagen lang. Het is een dubbele A4. Als je goed kijkt, zie je dat er meer dan 40 dagen op staan. De zondagen tellen namelijk niet mee. Op die dag is het steeds een beetje feest omdat we weten dat het Pasen wordt.

Hoe?

Print de plaat op dik papier en versier de kalender met kleurtjes, stickers etc. Leg de kalender op een mooi plekje. Nu ben je klaar om elke dag een opdrachtje uit te voeren! Veel plezier!

Groetjes van de kindernevendienstleiding



Gedurende de 40 dagentijd zijn er tijdens het koffie drinken na de kerkdienst geen koekjes.

Voedselbank Maart 2023:

De eindresultaten van de gezamenlijke actie van de Voedselbanken Nederland en Kerk in Actie lopen nog een paar dagen dus kunnen wij u in de Zondagsbrief van volgende week meedelen wat het heeft opgebracht.

In de tussentijd moet er ook weer brood op de plank komen. De voedselbank heeft altijd wel een alternatief lijstje met producten die de afgelopen maand niet op het boodschappenlijstje stonden. Voor de maand maart heel graag iets lekkers op de boterham, zoals bijv.

Pindakaas, Nutella, hagelslag, vruchtenhagel, jam, chocoladehagel, smeerkaas, appelstroop, honing, enz. Zijn we allemaal 'lekker zoet' deze maand.

Heel hartelijk dank.

Bijbelkring Groenewoude:

Dinsdag 28 februari is er Bijbelkring in Groenewoude .

De Bijbelkring is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door Alice Bossema .

U bent van harte welkom. Een groet van Anneke Boeve .

Een koffie ontmoeting:

Op woensdag 1 maart wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan.

Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. U bent van harte welkom.

Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363

Samen aan tafel voor iedereen:

Vanaf nu kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 10 maart a.s.

Het inschrijfformulier ligt zondag voor en na de dienst in de hal van De Voorhof.

Of via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooistra). Wees welkom vanaf 17.00, we zien uit naar een gezellige avond!!

Groet, Tineke, Elizabeth en Jantine

Vakantie: Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie tot en met 6 maart. In deze week kan in dringende gevallen contact opgenomen worden met ds Marten Jan Kooistra

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.