



14 augustus 2022

Negende Zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. H. Heus - Esser (Voorstraat 39G) is tijdelijk opgenomen bij GGZ Meerzicht ouderenzorg. Adres: Gordiaandreef 91, 8233 AC Lelystad (afdeling Ouderenzorg kamer C-016).
- Mevr. Marian van Egten - Pak (De Steen 48) is verhuisd naar verzorgingshuis Daelhoven in Soest. Haar adres is Dalplein 2, 3762 BP Soest. Huisje 3 kamer 3.
- Mevr. D. Smelt-Methorst is verhuisd van Rembrandtlaan 45 naar: Huis in de Wei, Afdeling de Kaap app 2C16, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg:

Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht voor Amnesty International, want Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Vandaag vragen wij uw handtekening voor Abdullah al-Huwaiti Doodstraf voor vermeende minderjarige dader. Een Saudische rechtbank bevestigde op 13 juni 2022 het doodvonnis van Abdullah al-Huwaiti. Abdullah was 14 jaar oud toen hij werd gearresteerd. Zijn executie kan elk moment plaatsvinden. Abdullah kreeg na een schandelijk oneerlijk proces in 2017 de doodstraf voor een gewapende overval en de moord op een beveiligder. Hij zat tijdens zijn gevangenschap in eenzame opsluiting zonder toegang tot een advocaat. Ook werd hij gedwongen om een 'bekentenis' af te leggen die volgens Abdullah vals is. Roep de autoriteiten in Saudi-Arabië op Abdullah al-Huwaiti niet te executeren en hem een eerlijk proces te geven. Kom in actie en onderteken de brief in de hal. Amnestygroep Woudenberg

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

Voorganger	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderlingen	: Alice Bossema
Diaken	: Marja Overeem, Ronald Maijen
Organist	: Berend van Surksom
Lector	: Anneke Bos
Koster, Gastheer/vrouw	: Bertus Brouwer, Anneke Bos
Kindernevendienst	: Peter van der Krans
Beeld, Beamer	: Jacqueline van Ledden, Jan van Bentum
Geluid	: Ronald Maijen
Zingen	
Lied van welkom	: Lied 288
Aanvangslied	: Psalm 74: 10, 13 en 14
Gloria	: Lied 871: 1, 2, 3 en 4
Kindernevendienst	: Kinderverhaal n.a.v. Lucas 12: 54 – 57
Zingen	: 'Lees je bijbel bidt elke dag'
<i>Schriftlezing OT</i>	: <i>Jeremia 23: 23 – 29</i>
<i>Schriftlezing NT</i>	: <i>Lucas 12: 49 – 53</i>
	: Lied 992: 1, 2, 3 en 4
	: Lied 212: 1 en 2
Slotlied	: Lied 838: 1, 4 en 2

Bij deze dienst: Thema: Let op de tekenen...!!!

De schriftlezingen zijn vanmorgen uit Jeremia 23: 23-29 en Lucas 12: 49-56.

De woorden van Jezus in het evangelie van Lucas roepen veel vragen op. Hij vertelt zijn leerlingen dat Hij gekomen is om een vuur te ontsteken en dat er verdeeldheid komt in families. Tegen de menigte zegt hij dat ze wel letten op het weer, maar niet op de 'tekenen van de tijd'. In de Griekse tekst staat met nadruk vooraan: 'Vúúr ben ik komen werpen op de aarde.' In de bijbel heeft vuur verschillende associaties en betekenissen. Aan een vuur kun je je warmen; dat gebeurt bijvoorbeeld in Lucas 22:55, als Petrus bij het vuur gaat zitten. Maar vuur kan ook een reinigende, louterende werking hebben: bijvoorbeeld in Lucas 3:9, waar gezegd wordt dat een boom die geen goede vruchten voortbrengt in het vuur geworpen wordt. In het Oude Testament is vuur vaak een teken van de aanwezigheid van God (bijvoorbeeld in Exodus 19:18). Vuur is ook een metafoor voor de liefde: Je kunt je eraan verwarmen; Het werkt aantekelijk; Maar je kunt je er ook aan branden...

Lucas wil duidelijk maken dat Jezus van verlangen brandt om de wereld in vuur en vlam te zetten. Om Gods Geest over de aarde te verspreiden. Hij wil dat mensen zijn woorden horen én erdoor gegrepen worden. Maar de woorden van Jezus zorgen er blijkbaar soms ook voor, dat er verdeeldheid ontstaat, zélf s binnen gezinnen.

De profeet Jeremia maakt korte metten met de 'profeten' die onder het mom van vrome ervaringen God belasteren als een God die zich verbergt en zijn mensen niet ziet. Ze misleiden de mensen met hun mooie dromen, zegt Jeremia. En ondertussen miskennen ze Gods betrouwbaar Woord. Dromen hebben in de bijbel soms een goddelijk, maar soms ook een heel menselijk karakter. Dan komt het op onderscheidingsvermogen aan...

Zowel Jezus als Jeremia wijzen ons daarop. Het lijkt wel dat de woorden van Jeremia en Jezus het 'ontspannen zomer gevoel' van deze tijd flink door elkaar schudt. Beide waarschuwen ze ons en zeggen: pas op voor leugens, voor eigen verzinnsels, verkeerde dromen en complottheorieën. Wees niet bang, bevrijd je van slavernij en wees waakzaam: **let op de tekenen van de tijd...!!!**

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuning en bijdragen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

**Voedselbank Juli/augustus 2022:**

Voor de maanden juli en augustus willen we graag uw persoonlijke aandacht.

Allereerst natuurlijk voor de preek maar daarna toch wel voor de voedselbank.

Persoonlijke aandacht in dit geval voor verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld shampoo, doucheschuim, tandpasta en tandenborstel, huidlotion, deodorant en handcrème.

En als wij van onze kant dit nu ook nog even persoonlijk verzorgen is het kringetje rond.

Met dank aan u.

Noteer vast in de agenda:

Zondag **11 september** is onze jaarlijkse startzondag. Het plan is om dit jaar weer een openluchtviering bij de 'Manege Groenewoude' te houden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Later meer over het programma en de activiteiten.

Voorhofmarkt, najaar 2022:

Zaterdag 5 november is het weer zover, vanaf 9.30 tot 14.00 de Voorhofmarkt, editie najaar. Zet de datum alvast in de agenda.

LOTERIJ, CREA, ETEN en DRINKEN, WORST en VLEES, KAARTEN, PLANTEN, KINDERACTIVITEITEN en NATUURLIJK DE OLIEBOLLEN!!.

Als vrijwilliger meehelpen? Opgeven kan vanaf heden bij:

Jan van Bentum: [06 122 65 324](tel:0612265324), Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com

Heeft u goederen /restpartijen of ideeën voor de Voorhofmarkt ?

Jan en Anja staan klaar om afhaal bij u in te plannen, of ideeën te noteren.

Bel of mail, wij kunnen het niet alleen. Binnenkort meer.

Anja, Jantine, Erwout, Evert, Herman en Jan.

Vakantie:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 juli t/m 21 augustus. In deze periode kunt u in dringende gevallen contact opnemen met ds. .Marten Jan Kooistra of met een ouderling.

Koffieochtend:

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.

Ondanks de vakantieperiode staan de vrijwilligers klaar om een kopje koffie te schenken?

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.