



24 juli 2022

Zesde Zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Anton Veldhuizen (Maarten van Rossumweg 11) is weer thuis. We wensen Anton een spoedig verder herstel.
- Mevr. Marian van Egten - Pak (De Steen 48) is verhuisd naar verzorgingshuis Daelhoven in Soest. Haar adres is Dalplein 23, 762 BP Soest. Huisje 3 kamer 3.
- Mevr. G.L. Tel-de Jong (Kersentuin 38) verblijft tijdelijk in het Zonnehuis in Doorn. (adres Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn).
- Mevr. D. Smelt-Methorst is verhuisd van Rembrandtlaan 45 naar: Huis in de Wei, Afdeling de Kaap app 2C16, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Voedselbank Juli/augustus 2022:

Voor de maanden juli en augustus willen we graag uw persoonlijke aandacht. Allereerst natuurlijk voor de preek maar daarna toch wel voor de voedselbank. Persoonlijke aandacht in dit geval voor verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld shampoo, doucheschuim, tandpasta en tandenborstel, huidlotion, deodorant en handcrème. En als wij van onze kant dit nu ook nog even persoonlijk verzorgen is het kringetje rond. Met dank aan u.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof om 10.00 uur

Voorganger	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderlingen	: Evert van Asselt
Diaken	: Anneke Boeve, Jan Boeve
Organist	: Piet de Vries
Lector	: Erna Veldhuizen
Koster, Gastheer/vrouw	: Ad Kleinveld, Erna Veldhuizen
Kindernevendienst	: Peter van der Krans
Beeld, Beamer	: Mariëlle van Bentum, Elizabeth Kooistra
Geluid	: Ronald Majjen
etiket	
Zingen	
Morgenlied	: Lied 216: 1, 2 en 3 : Psalm 92: 1 en 2
Kyriegebed	
Gloria	: Lied 869: 1, 6 en 7
Kinderen in het midden:	Verhaal n.a.v. Lucas 11: 1 – 13
Kinderlied	: Lied 420 (Evangelische liedbundel)
Schriftlezing	: Genesis 18: 20 – 33 : Psalm 138: 1 en 4 : Lied 283: 1 – 5
Slotlied	: Lied 90: 1, 2 en 3 (bundel Rakelings Nabij) (melodie lied 769, Eens als de bazuinen klinken)

Bij deze dienst: Leer ons bidden.....?

De Bijbelteksten van vandaag gaan over bidden. In Genesis 18 bidt Abraham voor Sodom en Gomorra. Lucas 11 vertelt ons dat de leerlingen aan Jezus vragen: *'leer ons bidden'*. Lucas 11: 1-13 bestaat uit drie delen die met elkaar samenhangen. In het eerste stukje horen we dat Jezus eerst zelf bidt en daarna zijn leerlingen leert bidden. In het tweede gedeelte gaat het over de vriend die in de nacht om hulp vraagt en het ook krijgt; het is een aansporing om te vragen. En in het derde stuk gaat het over een vader die zijn kinderen geeft wat ze nodig hebben. Naast Jezus is ook Abraham onze voorganger in gebed. Als God hem de dreigende ondergang van Sodom en Gomorra bekend maakt, springt Abraham in de bres. Het lijkt op de aansporing in het 2e gedeelte van Lucas 11. Als 'vader van vele volken' treedt Abraham naar voren om te protesteren. Abraham probeert God ervan te overtuigen dat Sodom de moeite waard is om te sparen vanwege de rechtvaardige mensen die er wonen. Omdat Abraham gelooft dat de aanwezigheid van rechtvaardigen het verschil maakt. Maar hoeveel moeten er dan aanwezig zijn, wil de bevolking van Sodom, wil de wereld nog te redden zijn? Hij lijkt in zijn pleidooi steeds vrijer te worden en God steeds meer in het nauw te drijven. Net als de laatste regel van psalm 138 doet Abraham een klemmend beroep op God om het werk van zijn handen niet los te laten. Een zin die we ook altijd aan het begin van onze kerkdiensten uitspreken. De lezingen van vanmorgen laten ons zien: 'Bidden leer je onderweg.' Bidden leer je dáár waar je de mensen langs de weg ontmoet en hen gaat zien met Gods ogen; daar word je zelf geraakt en daar vormen zich de gebeden. God is op zoek naar mensen die zich hartgrondig inzetten en in de bres springen voor de wereld waarin zij leven en bewegen. Mensen die zich inzetten voor wie vertrapt dreigen te worden en meegesleurd in het kwaad. Zo is ook Jezus met zijn leerlingen onderweg naar Jeruzalem ook HIJ is ten diepste gericht op het heil van de mensen. **En zo leert Hij/ons hen bidden...!!!**

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuning en bijdragen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.



IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

Kerkenraad:

Op de zondagen 3 en 10 juli is bij de afkondiging gemeld dat de kerkenraad op 30 juni na een eerder voorgenomen besluit waarover de gemeente is gehoord op 1 juni een definitief besluit heeft genomen. In deze vergadering kon besluitvorming plaatsvinden omdat het vereiste aantal kerkenraadsleden, ondanks de vijf vacatures en vier leden die verhinderd waren, aanwezig was. Het definitieve besluit is met 11 stemmen voor en 2 blanco aangenomen. Vanuit de gemeente zijn tijdens de genoemde gemeenteavond en door middel van mails in totaal 15 aanbevelingen gedaan waarmee het College van Kerkrentmeesters (C.v.K.) aan de slag gaat. Daardoor is het oorspronkelijke besluit enigszins gewijzigd, het luidt nu:

- de doelen van fase 1 verwezenlijken binnen het gestelde budget waarbij de kerkenraad door het college van kerkrentmeesters per vergadering een update krijgt en de kerkenraad minimaal eens per twee maanden de gemeente informeert over de voortgang;
- er wordt een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor de uitgebreide versie van fase 2;
- C.v.K. zoekt uit of uitbreiding van de luchtbehandeling van de zalen eerder mogelijk is.

In het recent verschenen nummer van ons kerkblad De Schakel is veel te lezen over de vorige kerkenraadsvergadering en de gemeenteavond. In het septembernummer komt een (uitgebreid) verslag te staan over de kerkenraadsvergadering van 30 juni.

Samen aan tafel voor iedereen:

We gaan weer beginnen en wel op vrijdag 12 augustus.

Aanmelden voor deelname gaat in het vervolg per mail via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of via de inschrijfformulieren in de hal van De Voorhof op de zondagen van 31 juli en 7 augustus.

We zoeken nog een paar vrijwilligers die af en toe ons op een vrijdag willen assisteren.

Ook een chauffeur om een aantal personen te brengen en te halen is van harte welkom.

Een kwestie van hoogstens 2 x 10 min. Dat moet toch kunnen, is het niet?

We houden u op de hoogte.

Het Team.

Samen aan tafel voor iedereen.**Correctie:**

In de Schakel stond vermeld dat we op vrijdag 12 september weer beginnen met onze diner bijeenkomsten. Los van het feit dat 12 september een maandag is hebben we de begin maand inmiddels ook aangepast. We gaan namelijk in augustus weer beginnen en wel op vrijdag 12 augustus 2022 zoals al vermeld werd in de vorige Zondagsbrief.

Dus vrijdag 12 augustus zien we uw komst weer graag tegemoet.

Het Team.

Koffieochtend:

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.

Ondanks de vakantieperiode staan de vrijwilligers klaar om een kopje koffie te schenken?

Vakantie:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 juli t/m 21 augustus. In deze periode kunt u in dringende gevallen contact opnemen met ds. .Marten Jan Kooistra of met een ouderling.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.