



ZWO en Diaconie in de Adventstijd:

Op 28 november breekt de Adventstijd aan. Dit jaar vragen de Diaconie en ZWO in deze Adventstijd uw aandacht voor het project 'Geef Licht' van Kerk in Actie. De actie 'Geef Licht' wordt al een aantal jaren gehouden en dit jaar gaat de opbrengst naar het project 'Vluchtelingenkinderen in Griekenland'.

Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht. Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken en partners in om vluchtelingen overal ter wereld hulp te bieden: in hun

etiket

land van herkomst, tijdens hun vlucht en in Nederland. De komende periode staan vluchtelingenkinderen in Griekenland centraal. "Hun situatie is zo urgent," zegt De Groot van Kerk in Actie. "We geloven dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Op de eerste Adventszondag 28 november zal er een speciaal mini-magazine worden uitgedeeld bij de uitgang. Hierin kunt u meer lezen over de absolute noodzaak van deze actie. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee? In de

Adventstijd staat de bekende melkbus weer in de hal van de kerk. Ook tijdens de momenten dat de kerk open is, kunt u uw bijdrage in de bus doen. Mocht u niet naar de kerk kunnen komen, kunt u een bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie (IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof) o.v.v. Vluchtelingenkinderen in Griekenland.

21 November 2021

Laatste Zondag van het Kerkelijkjaar

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar:

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr Leny Zitzmann is tijdelijk opgenomen in De Klinkenberg, Gebouw de Ginkel, Afd de Zwaluw, Kamer D 310, Concordiahof 1, 6712 GZ Ede. -
- Mevr. Jannie Hoekstra, Kersentuin verblijft tijdelijk, voor revalidatie, in zorgcentrum Ervenstaete. Het adres is Stationserf 84, 3991 KZ Houten

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

Voedselbank November 2021:

De maand november wordt een gezond maandje, althans, als u er een ogen'blik'je de tijd voor wilt nemen. Het is herfst, het groen verdwijnt. Dus moeten we actie ondernemen. Overal waar 'te' vóór staat is té veel, zegt men.(m.u.v. producten voor de voedselbank). Nou, dan zetten we 'te' er toch gewoon achteraan. Te groen wordt groen-te! Groente in blik. Kiest u maar uit.

En mocht u een "groen blaadje" onderweg tegen komen? Let op; alleen in blik! Hartelijk dank.

Inloopochtend:

Van week tot week zal bekeken worden of dit door kan gaan. Voor als nog gaat volgende week donderdag, 25 november door. Natuurlijk op anderhalve meter afstand. Op donderdagochtend tussen 10-12 u. kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.

Collecte:

1e Collecte: Protestantse Kerk Pastoraat, Omzien naar elkaar: Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, o.a. door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerkruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen. (collecte is tijdens de kindernevendienst).

Geven met Givt of overmaken **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**



Voorzitter kerkenraad stopt met deze functie:

Tijdens de moderamenbijeenkomst van 10 november j.l. heeft Cor Kwakernaak, voorzitter van de kerkenraad, aangegeven per direct en om persoonlijke redenen, te willen stoppen met zijn werk als voorzitter. Cor wil wel graag kerkenraadslid bij De Voorhof blijven. Hij gaat nu de vacante taak van ouderling van de taakgroep Eredienst vervullen.

Bovenstaande betekent, dat we nu op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter voor de kerkenraad. Wanneer u denkt deze taak op u te kunnen en willen nemen, kunt u dit doorgeven aan de scriba en wordt u zo snel mogelijk benaderd voor een gesprek. Ook als u een geschikt persoon voor deze functie weet zouden we dat graag van u horen.

Vanwege het vertrek van Cor Kwakernaak is in onderling overleg besloten, dat Evert van Asselt (voorzitter CvK en vicevoorzitter van de kerkenraad), zolang er nog geen nieuwe voorzitter is, de functie van voorzitter waarnaemt. Bij afwezigheid van Evert zal Gerry Thiescheffer (voorz. Diaconie) de functie waarnemen. De predikanten zullen bij toerbeurt tijdens vergaderingen als technisch voorzitter optreden, zodat Evert en Gerrie ook voluit aan het gesprek en de discussie kunnen deelnemen. Dit betekent, dat Evert van Asselt het aanspreekpunt is voor de taken van de voorzitter kerkenraad en dat u bij hem terecht kunt voor eventuele vragen.

Adventszangdienst gaat niet door:

De Adventszangdienst, die gepland stond voor 28 november 2021 om 19.00u., gaat niet door. Mede door gebrek aan animo voor deze dienst en de aangescherpte coronamaatregelen is ervoor gekozen de dienst te laten vervallen. Op de 3^e Adventszondag zal er een 'concert' zijn van Hilde v.d. Berk en Wim van Hoek, daarover later meer.

Corona maatregelen:

Wanneer u de kerk binnenkomt **desinfecteert u uw handen** en draagt u een mondkapje totdat u op uw stoel zit en wanneer u weer gaat lopen draagt u het mondkapje totdat u weer buiten bent. Leden van een huishouden mogen bij elkaar zitten. Houdt u **2 stoelen afstand** tot De kerkzaal is weer als vanouds ingericht. Voor bezoekers die liever nog wel op afstand van elkaar zitten, wordt de zijzaal ingericht. Leden van een huishouden mogen bij elkaar zitten. Houdt u **2 stoelen afstand** tot iemand, die niet tot uw huishouden behoort. Op dit moment kunnen slechts 100 bezoekers per zondag de diensten bezoeken. De kans is dus aanwezig, dat de kerkzaal vol is wanneer u bij De Voorhof aankomt. Wel is er dan nog een mogelijkheid om de dienst in de hal of een van de zalen te volgen. Verder vragen we u om **thuis te blijven** wanneer u of een van uw huisgenoten **Corona (of Corona-gerelateerde klachten)** heeft.

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg:

Graag uw aandacht voor de grote schrijfactie van Amnesty International "WRITE FOR RIGHTS" Zaterdag 11 december 2021 in het Cultuurhuis in Woudenberg van 11.00 – 14.30 uur. Daar kunt u brieven en kaarten komen schrijven voor de tien verschillende personen die dit jaar zijn uitgekozen. Ook is het mogelijk om thuis te schrijven. Vanaf 29 november kunt u een pakket ophalen bij het cultuurhuis of bij een van de leden van de Amnestygroep thuis. In de Schakel van december meer informatie over deze actie.

Doorlopende acties:

De **speculaasactie** blijft doorlopen. U kunt **tot 23 november bestellen**. De **bloembollenactie** loopt door, ook **tot 23 november**. Daarna moet onze bestelling worden gedaan bij die leveranciers. **Vruchtensap** en **vleesproducten** kunnen besteld worden **tot 25 november**. Dan is het zeker dat wij uw bestelling op tijd bij u kunnen afleveren.

Potgrond is het jaar rond te bestellen of af te halen aan de Griftdijk 15. U kunt digitaal bestellen via: www.pkndevoorhof.nl of middels een papieren bestelformulier op de balie in de hal van de kerk. De inleverdoos staat er naast. Voor de decembermaand zijn we bezig met op kerst gerichte acties, waarbij we vruchtensap, vleesproducten en een verzameling van kerstbrood, kerststol, suikerbrood en nog wat meer, aanbieden. Zijn er vragen of is er iets te melden? Bel het actieteam! Evert: 06 53801118, Anja: 06 40667208, Jan: 06 12265324, Rien: 06 44987870.

BELANGRIJKE OPROEP

M.i.v. 5 december worden de zondagsbrieven niet meer op vrijdag bezorgd,

Sinds maart 2020 zijn een aantal vrijwilligers gestart met het bezorgen van de zondags brief vanwege de uitbraak van de Corona panidemie. Veel gemeenteleden ontvangen de zondagsbrief in de brievenbus op vrijdag. De reden was dat de kerkdiensten niet bezocht konden worden vanwege de kans op besmetting door Corona en u niet de laatste informatie ontvangt over De Voorhof. Vanaf 1 oktober j.l. hoeft u zich niet meer aan te melden en kunnen 100 bezoekers toegelaten worden zoals in de zondagsbrieven vermeld wordt. Gaat u **niet** naar de kerk, dan kunt u altijd de dienst via www.pkndevoorhof.nl Kerk TV - live uitzending en kerkradio volgen.

Wilt u toch de zondagsbrief ontvangen op uw adres of per E-mail met het laatste nieuws van De Voorhof geeft u dan onderstaande gegevens door aan **Kerkelijk centrum van de Protestantse Gemeente 'De Voorhof' in Woudenberg, Nico Bergsteijnweg 139 (hoek Nijverheidsweg), 3931 CC Woudenbergvraag of bel, Gerry Thiescheffer tel. 033 2866720 of 0623921193**

Ik wil de zondagsbrief graag op mijn huisadres ontvangen.

Naam: Adres:.....

Wilt u de zondagsbrief digitaal ontvangen?

Stuur dan een mail naar zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol. E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Laatste zondag van het kerkelijk jaar

| | |
|-----------------------------------|---|
| Voorganger | : ds. Pieter Koekkoek, ds Marten Jan Kooistra |
| Ouderling van dienst | : Alice Bossema |
| Diaken | : Jan van Bentum, Ronald Maijen |
| Orgel/Piano | : Wim van Hoek |
| Zang | : Hilde van de Berk, Ton Kaljee |
| Lector | : Alice Bossema |
| Kindernevendienst | : Géliene Boshuizen |
| Koster, Gastvrouw/heer | : Albert Timmerman, Irene Hendriksen |
| Beeld, Beamer | : Ab van den Pol, Reinier Vunderink |
| Geluid | : André van Dijk |
| Liturgische Bloemschikking | : Henneke Loosman |

Zingen

| | |
|---|---|
| Aanvangslied | : Psalm 18: 1 en 8 |
| Gloria | : Psalm 139d |
| Kinderverhaal n.a.v. Johannes: 10-31 – 42 | |
| Kinderlied | : Lied 513: 1, 2, 3 en 4 |
| <i>Schriftlezing</i> | : <i>Jesaja 60: 1-6 & 11, Johannes 1: 1 – 5</i> |
| | : Lied 982: 1, 2 en 3 |
| | : Lied 763: 1-5 |
| Inleiding op de gedachtenis | |
| | : Lied 730: 1, 2 en 3 |
| | : Lied 733: 1, 2 en 3 |
| | : Liedboek 221: 3 |
| Slotlied | : Lied 426 |

Liturgische Bloemschikking:

Toelichting bij de schikking van de Gedachtenisdienst

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is er een schikking ter gedachtenis aan de gemeenteleden, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.

De liturgische kleur is groen en wit.

Groen, de kleur van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst.

Wit, de kleur van liefde, reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven.

In de schikking staan hoog geschikt, de kronkeltakken van de hazelaar, symbool voor het voorbije leven en een witte Amaryllis met 3 bloemen die symbool staan voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in wiens naam wij gedoopt zijn.

In de schikking staan voornamelijk witte en groen/witte bloemen: Rozen, Chrysanten, Lysianthus, Alstroemeria, en Gipskruid. Klimop staat symbool voor Gods trouw.

Witte linten, die lopen vanaf het bloemstuk naar de kaarsjes geven de verbinding (het verbond) aan van God met de mensen.

Bij de schikking staan 15 kaarsjes, voor de 15 gemeenteleden, die van ons gingen in het voorbije jaar.

Eén grote kaars wordt aangestoken voor allen, die hier niet genoemd zijn, maar met wie wij ons in gedachten verbonden weten.

Bij deze dienst:

Thema: *Het LICHT voor deze wereld...!*

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar; de zondag van de voleinding. Op deze zondag noemen wij de namen van hen die, in het afgelopen kerkelijk jaar, gestorven zijn.

Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap. Zij noemden ons de naam van God. Zij deelden met ons de dagen en de nachten. Wij geloven dat de naam, waarmee wij hen kenden, niet vergeten raakt; dat hun leven niet voor niets is geweest; dat de liefde sterker zal zijn dan de dood; en dat zij deelhebben aan Gods goedheid.

Met de liederen en teksten van vanmorgen willen we proberen steun en houvast te zoeken bij God, die al onze menselijke mogelijkheden overstijgt. De lezingen uit Jesaja 60 en Johannes 1 wijzen ons op een onoverwinnelijk licht. Een licht dat de duisternis niet kan grijpen. Jesaja en Johannes willen ons duidelijk maken dat Gods luister de duisternis doorbreekt. Want te midden van de duisternis, die over de wereld en de volkeren hangt, schijnt Gods glorie over ons allen. Dit licht wijst ons ook terug naar het allereerste begin, de schepping. Als Gods geest over de duisternis en de leegte zweeft, schept Hij als eerste het licht. Ik besef maar al te goed dat het soms lastig is om dat licht van God in je eigen leven te ervaren. Toch mogen we in voor- en tegenspoed op Gods licht en zijn aanwezigheid vertrouwen. Hij wil ons dragen door de diepten heen. Of zoals lied 982 het prachtig verwoord: *In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid, in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid, in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd, nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd.*

Voor hen die ons in dit kerkelijk jaar zijn ontvallen, steken wij een licht aan, aan het licht van de paaskaars, het licht van de opstanding. Met dit teken maken wij zichtbaar dat onze geliefden deelhebben aan Gods licht. Het licht dat tot ons zegt: *'God is HET LICHT voor deze wereld en HIJ vergeet er geen.....'*

Laatste zondag van het kerkelijk jaar:

Op deze zondag gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Met het noemen van hun namen roepen we hen en hun leven weer even in herinnering.

Met eerbied en respect noemen wij hun namen en we ontsteken voor hen een licht aan de paaskaars. Het zijn kleine gebaren, kleine rituelen. Ze drukken een verbondenheid uit die over de grens van dood en leven heengaat. Wij gedenken onze geliefden: in het licht van Pasen en dankbaar voor wat zij ons gaven. Samen willen wij ook zoeken naar én bidden om troost voor alle mensen onder ons die iemand, die hen zo lief was, moesten loslaten. We mogen dat doen in het vertrouwen dat zij in Gods hand geborgen zijn.

Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 november tussen 19.00u en 20.30u en op dinsdagmiddag tussen 14.00u en 16.00u zal er een moment van gedachtenis zijn in de kerkzaal van Dde Voorhof. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en of een moment van bezinning te hebben. Op maandag is ds. Marten-Jan Kooistra aanwezig, op dinsdag ds. Pieter Koekkoek en op woensdag beide predikanten. Ook zal er telkens een van de ouderlingen aanwezig zijn.

U bent van harte uitgenodigd om een of meerder van deze momenten aanwezig te zijn.

Namen van de overledenen in het kerkelijk jaar 2020-2021

1

Op 1 november 2020 overleed
Petronella Cornelia (Nel) Ter Maten - Lege-
maat
In de leeftijd van 72 jaar

2.

Op 13 november 2020 overleed
Pieter Antoon (Piet) van Lunteren
In de leeftijd van 73 jaar

3.

Op 18 november 2020 overleed
Everarda Jacoba Hazeleger-van de Berg
In de leeftijd van 87 jaar

4.

Op 31 december 2020 overleed
Janny Adri (Nanny) Baas – Kruijswijk
In de leeftijd van 82 jaar

5.

Op 8 maart 2021 overleed
Pieternel Wilhelmina (Nell) Leebeek-
Kooijman
In de leeftijd van 91 jaar

6.

Op 10 maart 2021 overleed
Erris van Egdome
In de leeftijd van 91 jaar

7

Op 16 maart 2021 overleed
Wil van Ramshorst – Lozeman
In de leeftijd van 86 jaar

8.

Op 31 maart 2021 overleed
Albert (Ab) van Lambalgen,
In de leeftijd van 67 jaar

9.

Op 6 april 2021 overleed
Huibert Teunis (Huib) Timmer
In de leeftijd van 83 jaar

10

Op 15 april 2021 overleed
Marchie Valken – Smalbil
In de leeftijd van 95 jaar

11

Op 21 mei 2021
Frederik Kielder
In de leeftijd van 103 jaar

12

Op 13 juli 2021 overleed
Jan Cornelis Morren
In de leeftijd van 75 jaar

13

Op 16 augustus 2021 overleed
Boudewijn Theodoor van Riemsdijk
In de leeftijd van 75 jaar

14

Op 21 augustus 1921 overleed
Cornelis (Cor) van Harskamp
In de leeftijd van 81 jaar

15

Op 27 september overleed
Johannes Cornelis de Leur,
In de leeftijd van 81 jaar