



15 augustus 2021

Elfde zondag na Trinitates

**Bloemen:**

De bloemengroet gaat vandaag naar:

etiket

**Berichten uit de Gemeente:**

- Dhr. C. van Harskamp, Kersentuin 69, is opgenomen in het hospice Berkenstein. Het adres is Vondellaan 57, 3906 EB Veenendaal.
- Mevr. G.F. Veenhof - Mulder, Stationsweg West 4, is tijdelijk opgenomen in verzorgingshuis Vila Pavia. Het adres is Laan van Beek en Royen 45, 3701 AK Zeist.
- Senja Lazic is opgenomen in het st. Jansdal ziekenhuis, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. Ze heeft daar een geslaagde operatie ondergaan. Senja ligt op afdeling west kamer 142.

**Huwelijksjubileum**

De heer en mevrouw Vink, Pr. Irenestraat 6, zijn zondag 15 augustus a.s. 70 jaar getrouwd. Wij willen hen van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum!! We wensen hen een mooie dag en veel geluk en zegen op hun verdere levenspad.

**Voorbeden:**

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - [Pieterkoekkoek@gmail.com](mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com) tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - [dkooistra@mjkooistra.nl](mailto:dkooistra@mjkooistra.nl) tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

**Voedselbank Juli / Augustus 2021**

Wie twee maanden zonder drinken kan mag zijn vinger opsteken.

Ja, water uit de kraan? Lekker zég. Een prima dorstlessers maar om dat 8 weken achter elkaar naar binnen te slobberen dan wordt zo'n neutraal smaakje knap eentonig.

En daarom zijn we blij als u de komende twee maanden, Juli en Augustus, mee doet met de "TOUR DE SAP" voor de voedselbank.

Alle soorten sap, vruchtensap en/of limonadesiroop zijn van harte welkom.

De smaakpapillen willen ook wel eens op de proef worden besteld!

Dus niet langer 'sap'ppelen, doet u (weer) mee?

Een plezierige vakantie gewenst.

**Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof**

10.00 uur

**Voorganger**

: ds. Marten Jan Kooistra

**Ouderling van dienst**

: Alice Bossema

**Diaken**

: Jan van Bentum, Eveline van Bentum

**Lector**

: Annemiek van der Wansem

**Orgel/Piano**

: Jaap van Dijk

**Gitaar, ritme**

: Arieëne Koelewijn, Dorith Streef

**Zang**

: Angelique Martina, Hilde van de Berk

**Beeld, Beamer, Geluid**

: Mirjan Schep, Johan Schep, Jaap Siegers

**Kindermoment**

: Arieëne Koelewijn

**Koster**

: Bert van Ravenhorst

etiket

**Zingen**

Aanvangslied

: Opwekking 765

Kyriegebed met

: Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 10

Gloria

: Gezang 257 (Liedboek voor de kerken)

Kinderverhaal n.a.v. Johannes 6: 30 – 40

: Lied 435: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)

*Schriftlezing*

: *Nehemia 9: 9-21,*

*1 Korintiërs 10: 11-13 (Bijbel in gewone taal)*

: Opwekking 779

: Lied 911: 1, 2 en 3

Gebeden

: Lied 422: 1, 2 en 3

Zegen met

: Opwekking 844

**Bij deze dienst:**

Thema:

‘Brood uit de hemel...’

De afgelopen weken hoorden we verschillende wonderen/tekenen van Jezus. Jezus deelde vijf broden en twee vissen met vijfduizend mensen. Dat was een regelrecht wonder. Daarna zijn de leerlingen het meer overgevaren en kwamen ze in een storm terecht. Jezus kwam over het water naar hen toe. Daarvoor had Jezus op een bruiloft in Kana vaten laten vullen met water en dat bleek even later wijn van de beste kwaliteit. Er waren genezingen in Kana en het bad van Betzata. Dat is allemaal net gebeurd, en toch vragen de mensen nu om een wonder. De mensen die bij Jezus komen willen net zo'n soort wonder als de Israëlieten in de woestijn. Toen regen- de het brood (manna) uit de hemel. Maar zou een wonder hen dichter bij God/Jezus brengen? Uit Jezus woorden (Johannes 6:32-34) blijkt dat Hij daar niet zoveel vertrouwen in heeft. Hij brengt het gesprek daarom op een ander niveau. Van het aardse brood wijst Jezus naar het hemelsbrood, brood dat God de vader geeft. Net als Nehemia probeert Jezus de ogen en oren van de mensen naar God te richten. Nehemia spreekt tot het volk dat terugkeert uit de ballingschap en wijst hen op Gods handelen in de geschiedenis. ‘Wanneer ze honger hadden gaf U hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet U water voor hen uit de rots stromen.’ Jezus wijst zijn toehoorders daar ook op; het was niet Mozes die het volk van manna en water voorzag, maar God!! Ondanks de ontrouw van het volk blijft God trouw aan de mensen zegt Nehemia in hoofdstuk 9. En Paulus geeft in hoofdstuk 10 van de 1e brief aan de Korintiërs aan dat het volk Israël een voorbeeld is voor ons. De ontrouw van het volk is een waarschuwing aan ons, zegt Paulus. Zo brengt Jezus het gesprek van ‘aards/fysiek brood’ op hemelsbrood; ‘IK ben het ware brood’, wie mijn brood eet zal nooit meer honger krijgen. Jezus, is van God gekomen, de Messias, de Zoon van God. Daar moeten ze/wij vertrouwen in hebben, in geloven: dát is wat God wil dat ze/wijn doen. Tekenen/wonderen zijn mooi, maar het gaat om geloven; dat HIJ HET IS, brood uit de hemel.....

### Collecte:

**1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat**, Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuning en bijdragen.

**2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk**, Waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor aankoop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regelmatig in de kerk gebruikt wordt.

**3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.**

**Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**



### Opgeven voor de kerkdiensten:

De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 20 juni maximaal 50 gemeenteleden excl. medewerkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM. **U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten. De inschrijving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst.** Opgeven kan via de link op de website van De Voorhof of per telefoonnr. 06 5206 3119.

We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen.

### Het slotlied meezingen:

Vanaf zondag 25 juli a.s. zingen we het slotlied en het amen weer samen.

### Inloopochtend:

Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof. In de hal kunt terecht om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.

Tijdens de vakantieperiode zal het de predikanten niet altijd lukken om aanwezig te zijn. Op deze manier hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, nu naar de kerk gaan voor velen niet meer vanzelfsprekend is.

Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u uw handen wanneer u het gebouw binnengaat

Ook zal het Stiltecentrum in zaal 1 open zijn, zodat u ook daar voor een moment van bezinning terecht kunt.

### Samen aan tafel voor iedereen:

Zoals eerder vermeld is de samenkomst van 13 augustus geannuleerd.

Met veel plezier kunnen we nu twee nieuwe data bekend maken. Dus kunt u in de agenda schrijven: vrijdag 10 september en vrijdag 8 oktober 2021. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende Corona regels. Aanvang rond 17.00 uur.

De volgende data voor de maanden daarna worden in de Schakel van oktober bevestigd. Inschrijven: 29 augustus en 5 september liggen de in schrijflijsten in de kerk om zich voor 10 september op te geven.

Ook mogelijk per mail via [t.kaljee@live.nl](mailto:t.kaljee@live.nl) of 0649328152.

Tot ziens namens

Het Team.

### Jopkids:

Kinderen die na de vakantie in groep 5,6,7 of 8 zitten opgelet! In september gaan we weer starten met **jopkids** de leukste kinderclub van De Voorhof. We starten dit seizoen met ons jopkidskamp. Heb je interesse? Kijk op onze website <https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids> voor meer informatie over de club, het kamp en hoe je je kunt opgeven. Tot komend seizoen! Groet van de jopkidsleiding.

### Vakantie:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 25 juli t/m 16 augustus. In deze periode kunt u in dringende gevallen contact opnemen met ds Marten Jan Kooistra.

### Reisexpositie in de Dorpskerk, Woudenbergseweg 52 Maarsbergen:

In de maand augustus is de reisexpositie 7 wegen van barmhartigheid te zien in de Dorpskerk in Maarsbergen. De schilderijen zijn gemaakt door Jeltje Hoogenkamp en de daarbij passende gedichten zijn geschreven door Corrie Kopmels.

De kerk is de hele maand augustus open op:

Woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur

Donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur

Zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur

Elke zondag is er een kerkdienst om 10.00 uur, u bent van harte welkom om de dienst bij te wonen en dan kunt u na afloop de schilderijen bekijken. Kom gerust een kijkje nemen in het rijksmonument de Dorpskerk en geniet van deze prachtige reisexpositie.

Toegang is gratis

