



10.00 uur Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof
Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Leny de Koeijer
Diaken : Anneke Boeve, Jan Boeve
Lector : Carolina van der Krans
Koster / Gastvrouw : Ab van den Pol / Irene Hendriksen
Orgel/Piano : Adrie Duizendstra
Muziek : Werner van der Burgh, Dorith Streef, Arieëne Koelewijn

etiket

Zang : Marinka Graubünder, Fred Slaghekke
Kindernevendienst : August Wijnberg
Beeld, Beamer : Mirjan Schep, Reinier Vunderink
Geluid : Martin Standaart
Zingen
 Aanvangslied : Lied 280: 1, 2, 3, 5 en 6
 Kyriegebed : Lied 463: 1, 2, 3, 5, 7 en 8
 Kinderverhaal n.a.v. Marcus 13: 33-37
 : Lied 'Advent is kijken naar wat komt'
Schriftlezing : *Jesaja 63: 9b- 64: 4a*
 : Lied 437: 1 - 4
Schriftlezing : *Marcus 13: 28-33*
 : Lied 751: 1, 2 en 3
 : Lied 439: 1, 2 en 3
 Gedachtenis
 Dankgebed met gezongen "Onze Vader" : Lied 1006
 Slotlied : Lied 442: 1 en 2

Over deze dienst: Thema: Zie je al wat...?

In de Adventstijd zien we uit naar de geboorte van Jezus. Vanmorgen de vraag: zie je al wat? Met de liederen en teksten hopen we een tipje van de sluier op te lichten. We lezen een gedeelte uit Marcus 13 en ook het kinderverhaal gaat daarover. Het is een tekst waarin Jezus al lang geboren is en waarin Hij vertelt over het einde der tijden. Heeft dat met Advent te maken? Ja, weldegelijk Advent heeft namelijk een bredere lading dan de geboorte van Jezus. Advent is ook de periode waarin we uitzien naar Gods komst in deze wereld en in de tekst van Marcus 13 heel specifiek over de wederkomst van Jezus. We weten dat HIJ (terug) zal komen, maar niet precies wanneer. Daarom worden we opgeroepen alert te zijn. De Heer kan zich elk moment aandienen! De teksten en liederen in de dienst van vanmorgen zijn daar ook op gericht. Het aanvangslied zet de toon: 'de vreugde voert ons naar dit huis!' Waar we ook zijn we mogen ons verbonden weten met het 'huis van God', het huis dat de eeuwen door vele stormen heeft doorstaan. In Jesaja 64 wordt de balans tussen schuldbesef en verlangen duidelijk. Jesaja vertelt ons over Gods trouw ondanks de gebrokenheid van de wereld: 'U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met U voor ogen'. Een prachtig visioen waarvan we in de adventstijd nog een paar zullen horen. Ook Marcus 13 geeft allerlei hints in de richting van die oudtestamentische visioenen. We verwachten niet de ondergang en het onderdeel, maar de zomer, de groei en de bloei. De enige manier om je daarop voor te bereiden, is ruimte te maken, in jezelf en om je heen, voor het vrije spel van 'trouw', 'geleefde rechtvaardigheid' en 'vrede'. Met een kleine vlam begint het grote licht. De Heer komt naar ons toe. Dat is een goed bericht. Op U mijn Heiland blijf ik hopen!!!

29 november 2020

Eerste Zondag van Advent

etiket

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar

Liturgische bloemschikking :

Vandaag is de liturgische kleur groen verwisseld voor de kleur paars. De kleur van inkeer, van afwachten. We wachten, kijken uit naar de komst van Jezus. In wat voor een tijd zijn we beland. De wereld weet het niet meer. Mensen zijn angstig. In de schikking wordt dit verbeeld door verwelkte bladeren, kale takken van de kronkelhazelaar en de vijgenboom. Alles lijkt dor en dood. Maar wie goed kijkt, ziet aan zowel de hazelaar als de vijgenboom kleine nieuwe, groene bladpuntjes. De belofte van nieuw leven. De 1^e kaars staat hoog te branden, hij staat als het ware op de uitkijk. Op de uitkijk naar het kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus.

Voorbeden: Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Mieke Timmer is naar revalidatiecentrum: De Parkgraaf in Utrecht (Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht) gegaan. Ze heeft kamer 209 in De Parkgraaf.

Voedselbank November 2020:

Met de december maand in het vooruitzicht gaan we nu al denken wat er met de kerstdagen op de tafel kan worden gezet. En dan bedoel ik niet de inhoud van het liedje 'een potje potje, potje, potje met vet. Al op de tafel gezet'. Wél gaan we deze maand uit van een 'heel vet' resultaat, met uw hulp en bijdrage om een smakelijk 'Kerstpotje' te kunnen realiseren. Graag vis-of kip-producten in blik. Of rundvlees in blik (en daar is ie weer) voor een heerlijk stoofpotje'. In blik omdat dit een veilige verpakking is tijdens vervoer. Dank voor uw blik-semsnelle bijdrage.

De kist staat de twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur.

Geven met Givt: Open de app, kies hoeveel je wilt geven aan collecte **1, 2 of 3**, kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Meer informatie op www.givtapp.net. Scan onderstaande QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook uitgelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan ook worden overgemaakt op **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof.**



GIVT
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Collecte zondag 29 november 2020:

1^e Collecte: Kerk in Actie. Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid.

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

3e Collecte: KND-collecte

Opgeven voor deelname aan de kerkdienst:

Op advies van de classis Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM kunnen er **maximaal 30 gemeenteleden incl. medewerkers** worden toegelaten tot de kerkdiensten. U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten. De inschrijving stopt op vrijdagavond om **19.00 u. voorafgaand** aan de dienst. Opgave kan via de link op de website van De Voorhof of per telefoon nr. 06 5206 3119. We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contactonderzoek. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zitten. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen dan apart vermelden in het vak opmerkingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst. Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt, zet u een mondkapje op en desinfecteert u uw handen. U neemt uw jas mee de kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder de aanwijzingen van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. De collecte is aan de buitendeur.

Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe.

Mondkapjes verplicht:

Langzamerhand is het dragen van een mondkapje niet zo vreemd meer. Op steeds meer plaatsen is het dragen ervan een verplichting geworden. In ons kerkgebouw is er merkbaar enige onduidelijkheid over. De één draagt hem wel, de ander niet. De volgende regel willen we met ons allen gaan toepassen. Bij binnenkomst zetten we het mondkapje op en ontsmetten we onze handen. Het afzetten van het mondkapje mag alleen als we zitten. Laten we ons best doen om samen deze regel op te volgen. Denk aan elkaars gezondheid.

Oliebollen!!! Oliebollen!!! Oliebollen!!!

Goed gelezen. Dit najaar was er geen najaarsmarkt, geen rad van fortuin en geen **oliebollen**, dat was jammer. Daar moesten we iets aan doen. Het is gelukt om eind december toch heerlijke **oliebollen en appelflappen** aan te bieden. De **oliebollen en appelflappen** kunnen worden afgehaald op 30 en 31 december bij De Voorhof. Vanaf vandaag kunt u **oliebollen en appelflappen** bestellen op de volgende manier:

- via telefoonnummer: Lammy Holl 06-50528240 en Henny Voogt 06-14439911
- D.m.v. het bestelformulier (komt als bijlage in de Schakel), in te leveren op de daarop vermeldde adressen. Ook verkopen we de oliebollen op de dag zelf zonder bestelformulier bij De Voorhof en de kringloopwinkel. Laten we het jaar 2020 op een heerlijke manier afsluiten.

Inloopochtend:

Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er een inloopochtend in De Voorhof, het stiltecentrum in zaal 1 is dan geopend. Tijdens een kopje koffie of thee kunt u elkaar ontmoeten, ook zal een van de predikanten aanwezig zijn. We houden altijd rekening met een corona-veilige afstand tot elkaar

Enquête:

In deze tijd waar we elkaar maar weinig tegenkomen en/of spreken, is er bij de kerkenraad de behoefte ontstaan aan informatie. Om toch uw stem te horen houden we in de komende periode een enquête. Wij roepen u op om daar vooral aan mee te doen.

U vindt de enquête op www.pkndevoorhof.nl/enquete.

Amnesty International: SCHRIJF THUIS!

Op zaterdag 12 december houden we onze jaarlijkse Amnesty Write for Rights actie. Dit jaar gaat het iets anders in verband met Corona. U kunt voor 7 december intekenen op een pakket van 3 of 4 brieven inclusief postzegels, zodat u thuis brieven kunt schrijven. U kunt uw bestelling doorgeven via de mail: menjmaasland@hotmail.com of telefonisch bij Anja Veltman tel. 033 2863949. Bestelling kan thuis bezorgd worden of opgehaald bij Jacob Catslaan 7. **Ook kunt u op 12 december bij het Cultuurhuis een pakket ophalen tussen 11.00-13.30 uur.** De opening van de schrijfactie door onze burge-meester mevrouw T. Cnossen is online te volgen tussen 11.30 en 12.30 uur. De Link hiervoor ontvangt u via de mail en Facebook. We hopen op veel aanmeldingen om thuis brieven te schrijven voor mensen die onterecht vast zitten of bedreigd worden, omdat zij hun mening uitten! Amnesty werkgroep Woudenberg.



Noodhulp India:

De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmiddels ligt het aantal besmettingen op ruim 9 miljoen. Toen India eind maart in lockdown ging, raakten honderden miljoenen mensen in ieder geval tijdelijk hun inkomsten kwijt. Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kastelozen of Dalits genoemd, zijn de gevolgen ingrijpend. Ze kunnen zelf niet in hun noodzakelijke levensonderhoud voorzien. Onze broeder Raju en zuster Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) doen hun uiterste best om deze zeer kwetsbare groep medemensen te helpen door het verstrekken van basisvoeding en het aanleggen van schoonwater - en sanitaire voorzieningen. Inmiddels hebben zij veel gezinnen kunnen helpen, maar de nood blijft onveranderd hoog. Inmiddels is er een bedrag van ongeveer € 3.000 aan giften ontvangen, waar we uiteraard heel erg dankbaar voor zijn! Wilt u ook Raju en Shanti helpen in de vorm van financiële bijdrage om dit goede werk te kunnen blijven voortzetten? Dan kunt u uw gift overmaken naar rekeningnummer NL04 RABO 0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, onder vermelding van 'Noodhulp India'. Of uw donatie in de melkbus stoppen, welke in de hal staat. Namens de taakgroep ZWO wederom alvast hartelijk dank voor uw steun!

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.