



9 augustus 2020

Negende zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

Voorbeden:

Nu het kerkelijk centrum De Voorhof gesloten is willen wij u de mogelijkheid bieden om langs deze weg **voorbeden** aan te vragen. Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predikanten:

Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Marinus Boshuis is verhuisd naar de Lusidunahof, Lisidunalaan 18 3833BS Leusden. Hij verblijft op woongroep de Boom k-12.

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg:

Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnesty zondag. Ook al kunnen we niet aanwezig zijn in De Voorhof om handtekeningen te verzamelen, toch willen we ook nu aandacht vragen voor Amnesty International.

Wie we zijn.

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: We onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en we geven voorlichting. We zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan 50 jaar. Lees ons verhaal op www.amnesty.nl

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur
Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Leny de Koeijer
Diaken : Annelies van Ravenhorst, Gerry Thiescheffer
Lector : Gerry Thiescheffer
Koster, Gastvrouw : Bertus Brouwer, Gerry Thiescheffer
Piano / orgel : Piet de Vries
Gitaar, klarinet, mondorgel : Dorith Streef, Werner van der Burgh
Zang : Angelique Martina, Ton Kaljee
Kindernevendienst : Anneke Methorst

Beeld en Beamer : Reinier Vunderink, Elizabeth Kooistra
Geluid : Martijn Kooistra

etiket

Aanvangslied : Lied 216: 1, 2 en 3
Glorialied : Lied 655: 1, 3 en 4
Kinderen in het midden : Vertelling n.a.v. Jona 2
Schriftlezing : Zingen 2 liedjes over Jona
: Mattheüs 14: 22-33
: Psalm 139: 1 en 6
: Lied 835: 1, 2 en 4
Gedachtenis : Lied 978: 1, 2, 3 en 4
Gebed met : 'Onze Vader' uit bundel Hemelhoog 547
Slotlied : Opwekking 710

Bij deze dienst: Thema: 'Kom je naar me toe...'

Voor velen is het nog volop vakantie. Een vakantie die vanwege de corona bij menigeen meer discussie en gesprek geeft dan andere jaren. Ga ik wel of blijf ik tocht maar thuis. Ga ik naar het buitenland of blijf ik toch in Nederland. Sommigen genieten ondanks alles volop anderen zijn in mineur. De Bijbelverhalen van vanmorgen staan Jona en de leerlingen van Jezus centraal. Jezus' leerlingen steken in de nacht met een bootje het meer van Galilea over. Geen ontspannen vakantie tochtje zoals blijkt. De leerlingen hebben het zwaar, hun boot wordt door hevige tegenwind en de golven geteisterd. Ook bij Jona is het heftigheid troef. Hij wordt in een zware storm over boord gekieperd en door een grote vis opgeslokt. De duisternis en de golven wijzen naar de woeste ledigheid van het begin. Maar de golven – die de leerlingen angst inboezemen, waarin Jona wordt gegooid en waarop Petrus probeert te lopen – zijn ook symbool voor de golven die ons bestaan soms moeilijk of zelfs onmogelijk maken: golven van angst, woede, verdriet, pijn, teleurstelling, eigenbelang, hoogmoed, etc....In de buik van de vis bidt Jona tot God. 'Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel.' Hoewel de leerlingen (ervaren vissers) best wat gewend waren vermoed ik dat ook zij wel een (schiet)gebed hebben gedaan. Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten God verlaat u niet. Jona wordt na drie dagen in de buik van de vis op het land uitgespuwd. De leerlingen vinden in de vierde nachtwake, het moment van de nacht dat als meest donkere geldt, na een nacht angstig ploeteren Jezus op hun weg. Hij komt juist in storm en tegenwind, in doodsgevaar, de zijnen tegemoet als de AANWEZIGE. In eerste instantie denken ze nog aan een spook, totdat Jezus hen bezweert dat hij het is: 'IK ben het, vreest niet...!' 'Vreest niet', je hoeft niet bang te zijn. Volgens sommige bijbeluitleggers komt dit woord of een vervoeging daarvan 365 keer in de bijbel voor. Voor iedere dag een keer: 'Vreest niet, wees niet bang'. Het mag een bemoediging voor iedere dag zijn. Soms moet je, net als Jona, even terug naar af. Naar de baarmoeder, een warme, veilige plaats waar de geluiden uit de buitenwereld niet tot je doordringen. Om je daar te bezinnen, om af te leggen wat niet goed is, om te bidden en daarna opnieuw geboren worden.

Geven met Givt

Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kunt doen aan de collecte. Open de app, kies hoeveel je wilt geven aan collecte **1, 2 of 3**, kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net. Scan onderstaande QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook uitgelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan ook worden geboekt op **9 augustus 2020**



1^e Collecte: Plaatselijk Diaconaat. Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood) fondsen en overige vaste bijdragen.

2^e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

3^e Collecte: KND-collecte

Voedselbank Juli/augustus 2020: Tja, voedselbank. Het woord zegt voldoende. Voedsel! Maar naast voedsel zijn er meer dagelijkse behoeften die essentieel zijn binnen het huishouden. En dus ook voor de voedselbank. Met name juli en augustus worden aangekondigd als bijzonder warme maanden met uitzicht op een hittegolf. Hoe dat uitzicht op die golf er uit ziet? Geen idee. Warm én natte voeten wellicht maar als een verfrissend bad zal het niet aanvoelen. Dus gaan we er voor zorgen, met uw hulp, dat we de komende twee maanden fris en monter doorkomen. Vandaar dat wij graag de volgende producten tegemoet zien, t.w. zonnebrandmiddelen, handgel, shampoo, doucheschuim, tandpasta, zeep en deodorant. Tevens op speciaal verzoek van de voedselbank zou het fijn zijn als u ook denkt aan mondkapjes. Dit in verband met de verplichting deze tijdens het openbaar vervoer te dragen. Een mooi keuzepakket. Hygiëne en bescherming. Dank voor uw bijdrage. **Zolang de maatregelen van het RIVM worden gehandhaafd staat de kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur.**

Pastoraat: De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. Tel.nrs. Pieter Koekkoek – 033-286 7225, mobiel 06-4245 6049, E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com. Tel.nrs. Marten Jan Kooistra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 – E-mail dkooistra@mjkooistra.nl

Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen.

Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook telefonisch gemeenteleden benaderen.

Best gemeenteleden,

Voorlopig kunnen 50 gemeenteleden per week zich aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst. U zich opgeven via de link op de website van 'De Voorhof' of per telefoon nr. 06 5206 3119. Er wordt gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel personen u wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contactonderzoek, wanneer er een besmetting zou plaatsvinden via de kerk.

De inschrijving voor een dienst stopt **op vrijdagavond 19.00 u. voorafgaand aan een dienst**, daarna wordt er een overzicht gemaakt van de bezoekers per gezin (of p.p. wanneer iemand alleen komt). Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar

zitten, geeft u dit aan wanneer u zich aanmeldt. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen dan apart vermelden in het vak opmerkingen.

Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst. U staat dan bovenaan de lijst. Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel, die klaar staat. U neemt uw jas mee de kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder a.u.b. de aanwijzingen van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. Het is aan te bevelen uw eigen liedboek mee te nemen, aangezien er geen beamerpresentatie is in de kerk. Aan het eind van de dienst staan er collecteschalen bij de deur. Helaas mag er nog niet gezongen worden door gemeenteleden en ook het koffie drinken na de dienst gaat voorlopig niet door. Wanneer u, na de dienst, de kerk weer verlaat kan dit via 3 verschillende uitgangen, die u worden aangewezen. Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe. Het moderamen

Hagenpreek:

Waarom gaan we naar de kerk? Dat lijkt me duidelijk. We willen ons geloof vieren. Dat is niet alleen zingen, bidden en naar een preek luisteren. Het samenzijn en elkaar ontmoeten is net zo belangrijk. In dat streven worden we nu al maanden tegengewerkt door het coronavirus. We mochten niet meer naar de kerk.

En nu het wel mag, mogen we geen handen schudden, niet knuffelen, niet zingen in de dienst en moeten we op 1,50 meter van elkaar blijven waardoor we maar met een beperkt aantal mensen in de kerk kunnen zitten.

Nu we dat 'elkaar ontmoeten' steeds meer gaan missen en er behoeften begint te ontstaan om weer eens een keer echt samen te komen hebben de Voorhofgemeente en de RK Catharinakerk het voornemen opgevat om samen een oecumenische dienst te organiseren.

Om te zorgen dat de dienst volledig conform de coronarichtlijnen van het RIVM kan worden gehouden, zal deze plaatsvinden op een speciale locatie, namelijk bij manege Groenewoude, Ekris 38, Woudenberg. De dienst vindt plaats op 6 september 2020, aanvang 10.00 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda! Deze bijeenkomst mag u niet missen. We proberen er voor jong en oud een onvergetelijke gebeurtenis van te maken die in het teken zal staan van de vroegere hagenpreken. In de tijd dat hagenpreken werden gehouden mochten mensen ook niet bij elkaar komen, om geheel andere redenen, maar ze zochten daar een uitweg voor en vonden die ook.

Net als wij nu!

Namens het ad hoc organisatiegroepje.

Vakantie: Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 20 juli tot en met 17 augustus. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderlingen. In dringende gevallen kunt u een beroep doen op ds. Marten Jan Kooistra.

1e Collecte 16 augustus 2020: Honderdduizenden getroffen door explosie Libanon.

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! Geld kan vanaf nu overgemaakt worden op: IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. explosie Libanon.

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.