



23 juni 2019

1e zondag van de zomer

Bloemen:

**1e Collecte: Kerk in Actie
Vergeeten vluchtelingen in Nigeria**

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

2e Collecte:

Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Overlijden:

-

10.00 uur Viering Heilig Avondmaal

Predikant : Ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst, 2e ouderling : Rob Koelewijn, Leny de Koeijer
Diakenen : Gerry Thiescheffer, Marja Overeem
Organist : Ton van Dienst
Lector : Gerda Streef
Koster : Ad Kleinveld
Kindernevendienst : Annemiek van Wansem, Gerda Holl
Beeld en Geluid : Anneke Methorst, Mirjan Schep

Zingen

Aanvangslied : Psalm 122:1,3
Kyriegebed met : Lied 367b
Gloria : Lied 305
Kindernevendienstlied : 'We gaan voor even uit elkaar'
Eerste Lezing : Lukas 8:26-39
Acclamatie : Lied 339a
 : Gezang: 346:1,2,7,8
Avondmaalsliturgie
Communielied : Lied 377
Slotlied : Lied 425

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

15.30 uur: Viering Heilig Avondmaal Groenewoude

Predikant : Ds. Pieter Koekkoek
Ouderling : Alice Bossema
Diaken : Annelies van Ravenhorst, Henny Voogt
Organist : Adrie Duizendstra
Koster : Anton Veldhuizen

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 30 juni 2019 Overstapdienst

10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra

Collecte:

Eenzaamheid. Is een groot probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico's, minder meedoen in de samenleving en een goed gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

Voedselbank Juni 2019:

Wat doe je als kind tijdens de vakantieperiode als je van huis uit niet de gelegenheid krijgt zélf op vakantie te kunnen gaan. Vanwege armoede, huiselijke omstandigheden, enz. Als je vriendjes en vriendinnetjes wél twee of drie weken kunnen genieten van vakantie. Vult u de leegte en het gemis maar in.

U heeft in de Schakel op de Diaconiepagina de details van de actie Vakantietas vanzelfsprekend al gelezen. Een geweldige actie deze maand om de uitdaging aan te gaan met zijn allen 100 vakantietassen te vullen met speelgoed, spelletjes, leesboekjes, stoepkrijt, kleurpotloden, kleurboekjes en alles wat kinderen van 4 tot 13 jaar tijdens de vakantie kunnen gebruiken.

Bestemd voor kinderen in Woudenberg. Dichtbij, misschien wel bij u om de hoek. En weet u, er zijn hier een paar winkels in de buurt waar je voor een leuk prijsje hele leuke 'speultjes' kunt aanschaffen. De één noemt het grote bazar (uitspreken in het Engels) of een Man aan Zee.

(volgorde aanpassen s.v.p.) Een ander roept Actie (ook op zijn Engels uitspreken) Zó voordelig dat je wat meer kan meenemen. En wat dacht u van die winkel waar je gezellig in kringetjes lopend vanzelf alles tegenkomt wat er nodig is? Spelenderwijs!.

Onze eigen KRING-LOOP-WINKEL!!!! De kinderen een blij gezicht, wij een goed gevoel.

Namens de kinderen al vast heel veel dank.

Contextueel bijbellezen

Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij we de Bijbel en ons eigen leven aan elkaar toetsen. Eén woensdagavond in de maand gaan we met een aantal vrouwen op zoek naar vrouwen in de Bijbel. Wat weten we van deze vrouwen, wie waren dat. Zien we overeenkomsten tussen deze vrouwen en onszelf? Welk nieuw licht werpt het verhaal op onze vragen? Vanuit onze eigen context kijken we naar de tekst.

Ben je ook nieuwsgierig naar vrouwen in de bijbel? Ben je geïnteresseerd, wil je meedoen? Op woensdag 10 juli is de laatste bijeenkomst van dit seizoen gepland. Mirjam, de zus van Mozes en Aaron, staat dan centraal.

Op 19 september is de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen gepland. Dan lezen we Hosea en richten ons op wat er in deze 'kleine profeet' over vrouw(en) staat.

Wil je meedoen, stuur dan een mailtje naar Sonja van Dijk en/of Elizabeth van Deventer. Kun je niet op de aangegeven data, maar ben je wel geïnteresseerd? Stuur ook dan een mailtje naar Sonja van Dijk sonja.van.dijk@kpnmail.nl en/of Elizabeth van Deventer

L.vandeventer@telfort.nl en houd De Schakel en de Zondagsbrief in de gaten voor de vervolgd-data.

Alleengaanden/alleenstaanden:

Op zondag 30 juni, hopen we weer bij elkaar te komen.

In de soos. Na de dienst. Zoals afgesproken nemen we een vrolijk gedicht mee.

We drinken koffie of thee, lezen een gedicht voor en lunchen dan met elkaar.

In juli en augustus komen we wel bij elkaar, maar hebben geen activiteit en lunchen niet samen.

Hartelijk welkom !

Miep Schellingerhout-ten Heuvel

Bijbelkring Groenewoude:

Dinsdag 25 juni a.s. is er weer Bijbelkring in in zorgcentrum Groenewoude van 15.30 uur tot 16.30 uur o.l.v. ds. Pieter Koekkoek

Vacatures

Wij zijn opzoek naar mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor onze gemeente. Gelukkig hebben we een paar mensen gevonden die ons team de komende jaren willen versterken. We zijn echter nog opzoek naar 2 pastorale ouderling, 1 jeugdouderling en een aantal bezoekmedewerkers, een aantal personen voor de diaconie en het college van kerkrentmeesters, een aantal personen voor de taakgroep ZWO en eredienst, leiding voor de kindernevendienst, en een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen. Kortom we hebben nog een heel aantal mensen nodig om onze gemeente op een goede manier draaiende te houden, het omzien naar elkaar te waarborgen en de activiteiten te kunnen blijven doen. We willen u/jou daarom ook dringend vragen om een taak die bij u/jou past op te nemen en onze gemeente zo een periode als vrijwilliger van dienst te zijn.

Werkervaring is niet persé noodzakelijk, levenservaring is een prima basis. De tijdsinvestering is afhankelijk van de taak tussen de 1 dagdeel per week tot 1 dagdeel per maand. Wij bieden u/jou een leuke werkkring en een goede sfeer. Een geweldige uitdaging met leuke en inspirerende contacten!! Het salaris: veel dankbare mensen en levensvreugde.....

Ga de uitdaging aan en meld u/je bij onze scriba Lia Stegehuis (0652063119), scribaat@pkndevoorhof.nl). Wilt u/jij meer informatie over een bepaalde vacature/taak dan kan Lia u/jou ook naar de juiste persoon doorverwijzen.

En weet, vele handen maken licht werk.....!!!