



24 Februari 2019

Sexagesima

Bloemen:

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Collecte:

1e Collecte: De Bijbel dichterbij. De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezers bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezers bijvoorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel 'De Bijbel in Nederland' gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de automatisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk wereldwijd te beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financiële administratie op een efficiënte manier uit te voeren.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

Bijbelkring in Groenewoude:

Op dinsdag 26 februari is er van 15.30 uur tot 16.30 uur Bijbelkring in Groenewoude. De middag staat onder leiding van Mevrouw Alice Bossema. U bent allen van harte welkom!

10.00 uur

Predikant

Ouderling van dienst, 2e ouderling

Diakenen

Organist

Lector

Koster

Kindernevendienst

Beeld en Geluid

Zingen

Kyriegebed beantwoorden met

Glorialied

Kindernevendienstlied

Schriftlezing

Schriftlezing

: ds. Marten Jan Kooistra

: Arend Hoogers, Lia Stegehuis

: Helen Jansen, Henny Voogt

: Sander Booij

: Erna Veldhuizen

: Ad Kleinveld

: Tineke Langeveld, August Wijnberg

: Reinier Vunderink, André van Dijk

: Psalm 18: 1, 2 en 8

: Lied 299j: 2

: Lied 305: 1, 2 en 3

: 'We gaan voor even uit elkaar'

: *Esther 8: 3-8 & 9 1-10 & 20-23*

: Lied 152: 1, 2, 3 en 4

: *Lucas 6: 27-33*

: Lied 320 : 3 en 5

: Lied 973: 1, 2 en 3

: Lied 418: 1, 2 en 3

Bij deze dienst: Thema: Wat kun je doen? Vandaag het slot van het bijbelboek Esther. Esther smeekt de koning om het verderfelijke plan van Haman, om alle Joden uit te roeien, te verijdelen. Esther en Mordechai krijgen toestemming van de koning om een verordening op schrift te stellen die in het belang van de Joden is. Ze mogen die met de koninklijke zegelring verzegelen, zodat de verordening niet kan worden herroepen. En dat is tegelijkertijd het grote probleem in het land van Meden en Perzen; een koninklijk besluit niet kan worden herroepen. Dat geldt ook voor de verordening van Haman om de Joden uit te roeien op de dertiende dag van de twaalfde maand. De Joden echter krijgen nu toestemming om zich te verdedigen, ze sluiten zich aaneen en verslaan de vijand. Er vallen vele slachtoffers en ook in de burcht Susa wordt een bloedbad aange-richt. Hebben de plannen van Haman het land op een punt gebracht waarin dit blijkbaar alleen nog gedaan kan worden om het recht te herstellen? Het verhaal raakt aan het dilemma dat tot vandaag zó vaak op-speelt: wat moet je doen als geweld de enige mogelijkheid lijkt om nog erger geweld te stoppen. Het is het dilemma dat speelt in Syrië en op zoveel andere plekken in de wereld. Wat kun je dan nog doen..? De gebeurtenissen in het slot van het boek Esther lijken ook haaks te staan op hetgeen we horen in het Lucas evangelie. Daar gaat het juist over het liefhebben van je vijanden en over zegen van hen die je vervloeken. Jezus spreekt over Gods toekomstig heilshandelen dat voor een ommekeer zal zorgen. Maar tegelijk laat Lucas de lezer weten dat met het optreden van Jezus die toekomst al begonnen is. Volgens de middeleeuwse mysticus Eckhart roept dit gedeelte op tot een bepaalde manier van gelatenheid. En deze vorm van gelatenheid is de grootste deugd van een mens. Gelatenheid heeft te maken met het toelaten in je ziel van God. Je onttrekt je aan wat er op je af komt aan indrukken en aan wat ze in je te weeg brengen aan woede, aan drift, aan verlangen om met gelijke munt terug te betalen. Er komt een stilte in je ziel. Je ziel wordt omvangen door de ruimte van God en daarvandaan reageer je. En dan ben jij het niet die reageert, maar het is God die in jou werkt. Die door jou heen stroomt. Die met jou reageert.

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 3 maart 2019

10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra Familiedienst

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder aanschaf kaarsen o.a. paaskaars

Voedselbank: Februari 2019

Deze maand gaan we voor de 20ste letter van het alfabet. Ja, dat wordt even natellen op de vingers. Bedoeld wordt de T. De gehele maand zijn allerlei soorten thee van harte welkom. Dat was het! Een kort bericht maar krachtig zoals thee moet smaken. Hartelijk dank.

Alleengaanden/alleenstaanden:

Op deze zondag bent u welkom op de alleengaanden/alleenstaanden-bijeenkomst. In de soos. Na de dienst. We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen samen. Miep Schellingerhout-ten Heuvel

Familiedienst: Volgende week zondag 3 maart is er weer een familiedienst. Het thema is : Waar zit jouw hart vol van....? De schriftlezing is Lucas 6: 39-49, we horen uit de mond van Jezus een paar korte gelijkenissen en spreuken die ook vandaag nog steeds als wijze levenslessen kunnen dienen. Jezus zegt hier onder andere: 45 Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Aan ons de vraag: Hoe zorg jij ervoor dat jouw hart wordt gevuld met goede dingen!! Het thema zal weer op verschillende, soms verrassende, manieren worden belicht. Onder begeleiding van Piet de Vries en het gelegenheids-combo gaan we weer mooie liederen zingen. Voor de dienst (rond 09.50u) zullen er ook een paar liederen worden gezongen. Er is geen kindernevendienst, maar voor de kinderen van groep 1-3 is er een mogelijkheid om tijdens de overdenking een verwerking te maken. We hopen weer op een mooie en inspirerende dienst en natuurlijk op uw/jouw aanwezigheid. De voorbereidingscommissie Corrie, Corine, Sylvia en Marten Jan

Filosofisch café:

Bedankt! Dank je wel! Nou, je wordt bedankt! Op veel manieren kun je tegen een ander dank je wel zeggen. Biddag voor gewas en arbeid komt er aan, en in het najaar zeggen we dank je wel. Zijn we nog dankbaar of aanvaardden we alles met de gedachte dat we er recht op hebben? We hebben er toch voor gewerkt, we hebben er voor betaald, zeggen we toch. Tijdens het Voorjaar-Filosofisch Café op woensdag 6 maart in de Soos wil Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar ethiek aan Radboud Universiteit Nijmegen en columnist in Trouw, ons verrassen met zijn kijk op dankbaarheid. Natuurlijk is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en wat te drinken. De aanvang 20.00 uur en de entree 5 euro.

Musical 'Jakob':

Op zaterdag 2 februari hebben we voor de eerste keer de doorloop van de musical gespeeld. Het koor, de toneelspelers, een aantal musici, de mensen van de techniek, de kledingcommissie en nog een aantal andere helpers hebben er voor gezorgd dat we een geslaagde dag hebben gehad. De sfeer was goed, en voor een eerste doorloop gingen de liederen en de scènes al behoorlijk goed. We zijn als stuurgroep dan ook erg te spreken over de inzet die iedereen toont. Natuurlijk werden er nog fouten gemaakt maar, met toen nog 1,5 maand te gaan, kunnen we daar nog volop op gaan oefenen. We hebben er alle vertrouwen in dat het een mooie musical gaat worden! Vanaf 1 maart kunnen er toegangskaarten gereserveerd worden voor de uitvoeringen op 29, 30 en 31 maart. Via de site www.musicalwoudenberg.nl van de musical kan je de gratis kaarten bestellen. De uitvoeringen zijn op . Wacht niet te lang met het reserveren want op= op. De stuurgroep: Sierd, Diane, Petra, André, Angelique en Hilde

Vakantie:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 februari - 4 maart. In deze week kunt u in dringende gevallen contact opnemen met ds Marten Jan Kooistra of een van de wijkouderlingen

De Voorhof heeft talent!

De Taakgroep ZWO zet zich dit jaar in voor de straatkinderen in Medellín in Colombia. Voor een kind op straat zijn de vooruitzichten niet zo best. Gelukkig zijn er mensen die zich om deze kinderen bekommeren en ze de mogelijkheid geven hun talenten te laten ontwikkelen o.a. via een voetbalschool, een muziekgroep, een handwerkprojecten en een straatkinderenkrant. Op deze manier leren ze vaardigheden die hen verder op weg helpen in het leven. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Gezocht

Wat wij nu zoeken zijn gemeenteleden die hun talenten in willen zetten om daarmee geld te verdienen waarmee dit project in Colombia gesteund kan worden. In het verleden hebben we een naaiatelier gehad in de Voorhof, dat zouden we graag weer eens willen opzetten in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Het gaat om een aantal avonden waarvoor we mensen zoeken die handig zijn met de naaimachine.

Daarnaast zoeken we mensen met een talent, die daar graag meer over willen vertellen, laten zien of uitleggen aan andere gemeenteleden in de vorm van een workshop, lezing, wandeling, of wat u ook kunt bedenken. Laat uw creativiteit erop los. Of stel dat u iemand met een talent zoekt om u te helpen, dat mag natuurlijk ook. De opbrengst is ook in dit geval bestemd voor het project.

Vindt u het leuk om hieraan mee te werken, meldt u aan bij de leden van ZWO in de hal of stuur een e-mail naar ZWO@pkndevoorhof.nl.

Heeft de kerk nog toekomst...?

Iedereen is welkom in De Voorhof om daarover te horen en in gesprek te gaan. We leven in een hectische tijd. Sinds de industriële revolutie van de jaren 50 ontwikkelt de wereld zich in sneltreinvaart. Ten opzichte van die tijd is er enorm veel veranderd. Op het gebied van de techniek en de medische wetenschap zijn er enorme ontwikkelingen gaande. Er zijn mensen op de maan geweest. Met satellieten en ruimtetelescopen hebben we ontdekt dat het heelal immens groot is. We kunnen op steeds meer vragen een antwoord geven. Ook voor ons als gelovige(n) heeft dit consequenties. "Gelovig zijn" is de afgelopen 10-tallen jaren steeds minder vanzelfsprekend geworden. Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met vrienden en familieleden, die kerk-/parochie en geloof vaarwel zeggen. Sommige mensen vragen zich dan ook serieus af: heeft de kerk nog toekomst...? Ds Marten Jan Kooistra is van mening dat de kerk absoluut nog toekomst heeft. Aan de hand van een DVD zullen we kijken naar een paar schitterende initiatieven en daarover zal ds Marten Jan ook het een en ander vertellen. Maar hij wil ook graag met u/jou in gesprek gaan. Aan de orde komt bijvoorbeeld: Heb je iets ontvangen van de kerk/parochie wat voor jou heel belangrijk is? Wat zou je meer willen zien in de toekomst? Als je nu eens mee mocht bepalen hoe de toekomst van de kerk/parochie eruit zou zien: welke twee of drie dingen zou je dan graag zien gebeuren? We hopen veel verschillende mensen te ontmoeten en vele ervaringen en ideeën uit te wisselen op woensdag 27 februari van 19.45 tot uiterlijk 22.00 uur in De Voorhof.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol: E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.