



10.00 uur	
Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst	: Gilde Hoogers
2e Ouderling	: Arend Hoogers
Diakenen	: Kees van Wolfswinkel, Gerda van den Brink
Organist	: Sander Booij
Lector	: Anja Veltman
Koster	: Ab van den Pol
Kindernevendienst	: Tineke van Langeveld, Arieëne Koelewijn
Beeld en geluid	: André Nederlof, Mirjan Schep
Zingen	: Psalm 33: 1 en 2 : Lied 463: 1, 6, 7 en 8 : Lied 652: 1, 3 en 4
Gloria	
Kinderen in het midden	
	: Lied 650: 1, 2 en 7
Schriftlezing	: Genesis 4: 1-16 : Lied 654: 2 en 3
Schriftlezing	: 1 Johannes 1: 1-4 : Lied 654: 4 en 6 : Lied 971: 1, 2, 3 en 4
Gebed, afsluiten met het 'Onze Vader'	: Lied 1006 : Lied 422: 1, 2 en 3

18.30 uur: Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week
Zondag 22 april

10.00 uur ds. Marten Jan Kooistra

Collecte: Eredienst en kerkmuziek: Zingen en bidden op de adem van de getijden. Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander.

18.30 uur ds. Marten Jan Kooistra **Oranje zangdienst**

15 april 2018
Misericordias Domini
(De barmhartigheid van de Heer)

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. Batelaan – van Speyklaan 27 en naar Fam. Smelt – Rembrandtlaan 45 Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, Bloemenfonds, de kosten van de bloemen voor in de kerk

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de gemeente:

-

Voedselbank April 2018:

Ja, ja, we hebben in de maand april een heel programma voor de boeg. Een **was**programma zagezegd. Deze maand graag wasmiddelen. Maakt u er maar een mooie **was**-combinatie van. Producten voor de witte was, de zwarte was, de voor was of bonte was. TIP. Niet allemaal tegelijk naar de supermarkt anders komt u wellicht in een lange (wasse)rij te staan. Maar wat u ook aanschaft; 't is altijd goed. Kunnen we tenminste eind april zeggen; alles **was**.goed!
Hartelijk dank.

Bij deze dienst Thema: Ik zie het aan je..

Zien is het sleutelwoord in de teksten van vanmorgen. Het gaat over twee broers. Kain de landbouwer en Abel de herder. En Johannes herinnert ons, in zijn brief, aan hetgeen we gehoord en gezien hebben. Kaïn is de sterke broer, de oudste. Zijn naam klinkt als eerste en als laatste. Kaïn heeft ook een dijk van een naam. Zijn naam is afgeleid van het woord voor voortbrengen. Hij is voortgebracht, en brengt ook zelf voort. Zijn naam staat voor kracht, voor wat de mens in zijn mars heeft. De mens is bedoeld om sterk te zijn en om er iets van te kunnen maken. Abel daarentegen betekent zoveel als: 'pluisje', 'zuchtje', 'windvlaag'. Abel, dat is zoiets als: 'verdwijning', 'leegte', 'damp', 'niets'. Hoe deze jongen met die naam heeft kunnen leven? Hoe het is als je telkens als 'niets' aangesproken wordt? En dan blijkt ineens dat God anders kijkt. Hij kijkt naar de mensen die kwetsbaar zijn. Het tekent deze God, het is zijn karakter, zo is Hij en niet anders: dat hij naar Abel kijkt, naar de nietige mens. Kain en zijn offer worden niet (meteen) door God gezien. Abel en zijn offer wel. En dat steekt, ook wij vinden dat vaak een mate van oneerlijkheid hebben. Abel heeft het nooit zo bedoeld, maar toch is hij de grote concurrent van Kaïn geworden. En Kaïn wil daar wat aan gaan doen. God heeft het door. Hij ziet aan Kaïn dat hij slechte plannen maakt. Daarom gaat God met Kaïn in gesprek: 'Kaïn, waarom ben je zo boos? Doe toch geen domme dingen! De duivel wil graag dat je Abel uit de weg ruimt, luister toch niet naar hem!' Maar Kaïn luistert niet naar God. Daarvoor is Kaïn te jaloers. Als het zover is, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen.

Oranjezangdienst:

Zondag 22 april a.s. zal weer een Oranjezangdienst gehouden worden in De Voorhof, Aanvang 18.30 uur. De dienst heeft als thema: "Vrijheid, wat doe jij er mee...?" Voorganger is Ds. Marten Jan Kooistra. Ook zal Muziekvereniging Fidelio weer haar medewerking verlenen. In deze dienst zullen we bekende volksliederen zingen. U bent allen van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Feest van de Geest 2018:

Nicole van der Schaaf (www.kunstenvliegwerk.nl) maakt een kunstwerk dat tijdens Hemelvaart en Pinksteren in de kerkzaal te zien is. **Oproep: foto's gemeenteleden.**

Ook aan u/jou als gemeentelid vragen wij mee te doen en samen de 'zevende foto' samen te stellen. Deze zevende foto zal een grote collage van foto's worden die door gemeenteleden worden ingeleverd. Wij willen u/jou vragen om op zoek te gaan naar een foto uit de jaren 1945-1950 waarop een afbeelding staat die voor u/jou iets uitbeeldt van hoop, inspiratie en of toekomst. Graag met een korte tekst (2 tot 5 regels) erbij. Op de foto mag van alles staan, een persoon, een gebouw, een voorwerp, een situatie enz.

Het mag een foto van u/ jou zelf zijn, van ouders, grootouders of gewoon een foto uit die tijd die u/jij tegenkomt en waarvan u/jij vindt dat die iets verbeeldt/uitstraalt van inspiratie, hoop en of toekomst. In de tekst geeft u/jij kort weer wat de foto voor u/jou verbeeldt.

De foto en tekst mogen in de rood-witte geblokte box in de hal.

Staat 9 mei al in uw agenda, de openingsavond van het Feest van de Geest in Doorn. Een presentatie van de kunstwerken, muziek, cabaret en ontmoeting.

Fietsen voor Moldavië:

Beste mensen wij zijn sinds 2005 bezig met transporten naar Moldavië wat we met veel plezier en voldoening hebben gedaan. Maar nu is voor ons het moment gekomen om te stoppen om diverse redenen. In Augustus dit jaar zullen we het laatste transport uitvoeren. Tot eind juni kunnen er nog spullen gebracht worden deze kunnen dan nog mee. Daarna zullen we alleen nog oude metalen in blijven zamelen, om in Moldavië nog projecten te kunnen ondersteunen. Wij willen een ieder bedanken die ons deze periode heeft bij gestaan op welke manier dan ook.

Hans & Trudi Stoffer.

Berichten uit de regio:

Aan de slag tegen onrecht:

Start met de Micha Cursus

De profeet Micha maakte zich in zijn tijd druk om de wereld die hij om zich heen zag. Onrecht, uitbuiting, armoede. Hij deed een sterke oproep om recht te doen, trouw te betrachten. In onze tijd is de situatie niet veel anders. Ook nu is er veel onrecht, uitbuiting en armoede. Maar wat doen wij ertegen? De taak is nu aan ons om na te denken én aan de slag te gaan. De Micha Cursus helpt je hierbij. Je gaat samen met gemeenteleden nadenken over recht doen én meteen praktisch aan de slag in je eigen omgeving. Jij kan het verschil maken! De Micha Cursus is voor iedereen die nadenkt over onrecht, armoede, mens en natuur en dit wil verbinden met zijn/haar geloof! **Voor jou en je gemeente.** Ben je enthousiast en lijkt dit je wel wat voor jouw gemeente of kring? Kom dan op 18 april naar de informatieavond over de Micha Cursus. Waar: De Goede Reede, Vondellaan 2 in Veenendaal Tijd: 19:30 – 21:30 uur. Aanmelden kan via de website www.michacursus.nl Heb je vragen? We beantwoorden ze graag. Mail naar info@michanederland.nl We hopen je te ontmoeten op 18 april!

Hier ben ik – Een dominee op het witte doek

In de documentairefilm 'Hier ben ik', wordt ds. Ad van Nieuwpoort gevolgd bij zijn pastorale werk in de welvarende gemeente Bloemendaal. Kerk en Bijbel lijken ver van deze drukke wereld af te staan.

De film van Sarah Vos en Sander Snoep laat de geestelijke dilemma's van de moderne samenleving zien. In dat geheel probeert Ad van Nieuwpoort te zoeken naar de tegenstem van het Bijbelse verhaal.

Ad van Nieuwpoort is deze avond aanwezig om met de aanwezigen in gesprek te gaan.

Vrijdag 20 april 2018. Inloop 19.00u, aanvang 19.30u

Locatie: Koningshof, Kerkplein 1 Doorn (achter de Maartenskerk)

Entree: €6,00 Contact: vent.maartenskerk@gmail.com

Meer info: www.protestantsegemeentedoorn.nl