



18 september 2016

Zeventiende zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Vink, Irenestraat 6 en naar Mevr. J. Meerbeek, Witte de Withlaan 13. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecte:

1e Collecte: Kerk in Actie. Vredeswerk. Vrede is een werkwoord. Geef vrede, Heer! Niet voor niets wordt dit lied graag gezongen in de kerk. Want echte vrede is vaak ver te zoeken. Oorlogen en gewapende conflicten zijn aan de orde van de dag, met alle ellende van dien. IKV Pax Christi en ook het Vredeswerk van de Protestantse Kerk zetten zich met hart en ziel in voor wereldwijde vrede.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk te laten functioneren.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

Ziekenhuis:

Willemijn Bart is opgenomen in De Hezenberg,

De Hezenberg, Hezenberg 6, 8051 CB Hattem.

10.00 uur **Vredeszondag**
Predikant : kandidaat Liesbeth van Deventer
Ouderling van dienst : Leny de Koeijer
Diaken : Annelies van Ravenhorst
Organist : Berend van Surksum
Lector : Erna Veldhuizen
Koster : Bertus Brouwer
Kindernevendienst : Hilde de Ronde en August Wijnberg
Video registratie : Lyonne Verweij.
Zingen: Er is een liturgie :

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur **Geen Dienst**

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 25 september 2016

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van het noodfonds binnen onze gemeente.

18.30 uur Ruurd Wallinga uit Leeuwarden **Hof van Hedendienst**

Collecte: Job kids

Voedselbank September 2016:

Heeft u ook in de zon liggen 'bakken' tijdens de vakantie? Mooi, dan gaan we gewoon nog even door met bakken. Want de voedselbank ontvangt deze maand graag allerhande bakmiddel producten. (bijv. zelfrijzend bakmeel, volkorenmeel, broodmix, bloem, meergranenmeel, enz., enz.) Voldoende voorbeelden? Prima, dan kan niemand zeggen dat we hier niets van kunnen bakken. (zelfs geen poets).

Hof van Heden dienst:

Volgende week zondagavond 25 september vindt de eerste 'Hof van Heden'-dienst van het kerkelijk jaar plaats. Dit keer hebben we een heel bijzondere avond, met een programma van en door cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden (www.waterinwijn.nl). Een eigen huis en thuis, een plek onder de zon, een hemels plekje, wie wil dat nou niet? In de voorstelling de 'De doe-het-zelver' wordt klusjesman Douwe veelvuldig ingezet omdat hij van alles kan maken. Doe-het-zelvers die er zelf niet meer uit komen, schakelen hem in. Niet alleen het maken van fysieke zaken, maar ook in overdrachtelijke zin, zoals bv. zich zorgen maken, dat kan Douwe goed. Stoere bouwvakkersverhalen én een verbouwingsprogramma van de vrouw van een collega van Douwe, komen voorbij. Uiteindelijk gaat Douwe op zoek naar de oprichter van het familiebedrijf en wordt tevens de link gelegd naar waarom die beroemde zoon nu zoon van een timmerman was. Met humor en zang laat Douwe vanuit zijn schuurtje zien wat er gebeurt wanneer aardse zaken, waarvan je dacht dat je daarin hoop, liefde en voldoening kon vinden, worden afgebroken. Na afloop is er voor de liefhebbers een bijzonder cadeautje. **Aanvang 18:30 uur.** Katuska Roodenburg.

Beroepingscommissie:

De gemeente wordt uitnodigt om namen door te geven van predikanten die zij geschikt zouden vinden als predikant van de Voorhof gemeente. Wij vragen u om de naam en een korte motivatie waarom dit een geschikte predikant is door te geven aan de beroepingscommissie. Dit kan vanaf 18 september in de daarvoor bestemde box in de hal of via een email aan: beroepingscommissie@pkndevoorhof.nl. Wij willen u vragen dit voor 23 oktober te doen.

Alleengaande/alleenstaanden:

Op zondag, 25 september, komen we weer bij elkaar na de ochtenddienst. Voor koffie /thee, een activiteit en een lunch hartelijk welkom !
Miep Schellinghouth-ten Heuvel.

Bibliodrama '40' jaar in de woestijn'

Zondag 2 oktober starten we met de eerste bibliodrama-activiteit van het seizoen. Na de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur) ontmoeten we elkaar in de soos en drinken we eerst koffie/thee met iets lekkers. Vervolgens gaan we aan de slag met het jaarthema '40'. We staan stil bij de Israëlieten die 40 jaar rondzwierven in de woestijn. Waarom was dat nodig? Was het alleen maar een straf of ook een periode van voorbereiding en toewijding? Misschien ken je zelf wel een woestijnperiode in je leven waarin het lijkt of alles stil staat/ stond. Een periode waarin je vastgelopen bent. Of juist een periode van rust en verstillig. Het volk Israël had voortdurend God bij zich, ook al was het zich daar regelmatig niet van bewust. Hoe heb jij deze periode beleefd of hoe zou jij zo'n periode beleven? Samen hopen we dit te ontdekken. Je bent van harte welkom; met en zonder bibliodrama-ervaring. Voor meer informatie: Corine de Kruijf (06) 18340158, corinedk@gmail.com