



1 juli 2012

Vierde Zondag na Trinitatis

10.00 uur

Predikant : ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Leny de Koeyer
Diaken : Gerrit Jan Busser
Organist : Seline Haalboom
Lector : Gerry Thiescheffer
Koster : Ab van den Pol
Zingen

In deze dienst worden Boris van de Haar en Aaron Ruitenberg gedoopt en nemen we afscheid van onze predikant-in-opleiding Ruben den Hertog.

Er is een Liturgie

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.
Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van.

18.30 uur: Lofprijzingsdienst

Predikant :
Ouderling van dienst :
Diaken :
Organist : Ton van Dienst
Koster : Jan de Lange

Onder de titel: JUICHEN IN JULI.

Kerkdiensten volgende week:

8 juli 2012

10.00 uur ds. J. Korteweg
Collecte: Deze is bestemd voor de Plaatselijke diaconale doelen, Moldavië.

18.30 uur **Geen Dienst**

ZONDAGSBRIEF

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. A. Overvest-Blokhuis, Leersumsestraatweg 21, Doorn en vanavond naar Mw. H. Brouwer, Kersentuin 55. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: Deze is voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk Een vakantie met inhoud, dat is waar JOP en de HGJB zich voor inzetten in de zomermaanden. Beide organisaties richten zich op participatie door jongeren, recreatie met diepgang en het aansluiten bij de leefwereld van jongeren op speciale plekken. Dat kan onder meer tijdens het Xnoizz Flevo Festival. Deze collecte is belangrijk, want we willen graag jongeren blijven bereiken op plekken waar zij op een ontspannen manier samenkomen.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.

Berichten uit de gemeente:

- Dhr. J. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is weer thuis.
- Jurgen Landman, Van Steenbergelaan 79, verblijft in Heesteroord, Hortensialaan 2, 3851 PB te Ermelo.
- Dhr. G. van de Peut, Albert Cuyplaan 25, is weer thuis uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie.

Overleden:

Op donderdag 21 juni 2012 is ds. Jaap Ruitenberg overleden op de leeftijd van 68 jaar. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden. Ds. Ruitenberg was een bekende gastvoorganger in onze Voorhofgemeente en heeft veel consulentwerk verricht.
Correspondentieadres: mw. M.H. Ruitenberg-de Kievit, Berkenlaan 8, 3951 XX Maarn.

Lofprijzingsdienst:

Vanavond 1 juli, Lofprijzingsdienst met veel samenzang en een korte meditatie. Onder de titel JUICHEN IN JULI. Medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden en Ruben den Hartog. Aanvang 18.30 uur. Koffie, thee en napraten na de dienst. Welkom!

Zomerfeest van de Vakantiebijbelweek:

Uiteraard organiseert de vakantiebijbelweekcommissie ook dit jaar weer het Zomerfeest voor kinderen van de basisschool. Dit jaar vindt het feest plaats op 15 tot 17 augustus 2012. Het thema van dit jaar is 'Steengoed, Keigaaf!' Kinderen leren deze week over de goedheid van God. Het Zomerfeest wordt dit jaar gehouden in een tent aan de Magnoliasingel (in het Groene Woud).

Alvast leuk om te melden; Matthijs Vlaardingerbroek (www.matthijsvlaardingerbroek.nl) komt weer! Hij komt op vrijdagavond, zodat ouders dit keer ook mee kunnen genieten van zijn leuke show. Meer informatie over het Zomerfeest van de Vakantiebijbelweek verschijnt binnenkort in een nieuwsbrief. Deze zal uitgedeeld worden bij de kerk.

Wilt u of wil jij (weer) meehelpen als medewerker tijdens het zomerfeest? Opgeven kan via zomerfeestvbw@hotmail.com of via Annita van Elst (033 286 53 43).

Oud papier:

Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze staat op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr. 21.

Agenda

Uitnodiging:

Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te informeren en om zo met elkaar "gemeente" te zijn.

Stoppen met hulp.

Het is verkiezingstijd en crises. Overal moet worden bezuinigd. Maar kunnen wij stoppen met hulp geven? Wereldwijd en in onze eigen omgeving?

Er worden plannen geopperd om als land te stoppen met ontwikkelingshulp want van ruim 4 naar 1 miljard Euro aan ontwikkelingshulp schijnt het min of meer het einde van de ontwikkelingshulp te betekenen. "De overheid moet zich niet ontwikkelingshulp bezighouden". Klinkt logisch, maar is het consequent want de overheid is er toch niet alleen voor haar eigen burgers als er tegelijkertijd beslissingen worden genomen die mondiaal mensen/landen uitsluiten door economisch beschermende maatregelen en het spel van internationale politiek.

En zo zouden we ook als kerkgemeente kunnen zeggen, moeten wij ons met hulp bezighouden terwijl onze inkomsten afnemen?

Hebben wij als mens vanuit Gods schepping, en dat zijn wij allemaal wereldwijd of wij nu geloven of niet, niet te verplichting solidair te zijn met elkaar, nationaal en internationaal? Het is denkbaar dat als de persoonlijke financiële situatie onzeker is en verslechterd, dat er niet minder of misschien even niet wordt gegeven. Moet dan juist de overheid haar verantwoordelijkheid niet juist nemen? ZWO verandert de gemeente niet in haar eentje, dit moet gedragen worden in de gemeente, door een aanjagende rol. Geldt dit ook niet voor de overheid en haar burgers? Door te stoppen met hulp als land lijkt solidariteit ondergeschikt te worden. Hiermee worden onze normen en waarden beïnvloed voor nu en in de toekomst en wordt de verantwoordelijkheid voor elkaar een unieke taak voor kerken en organisaties en niet voor de natie.

De vakantietijd is aangebroken, goed om eens over na te denken als een tijd van rust aanbreekt en als in september het rode kruisje gezet moet worden.

Wij wensen u een fijne vakantie en hierna gaan wij weer bezig om samen aan de slag te gaan, voor elkaar, uit solidariteit.

'Vader, ik geef toe, vaak voel ik mij onmachtig, te klein, te onbeduidend. Roep mij uit mijn schuilplaats naar buiten, want ook ik ben die ik ben, een kind van U met een eigen verantwoordelijkheid, geroepen en bij machte om de onmacht van de dag te doorbreken'

Uit: 100 Dagenboek voor vader, Anton Roem

Hartelijke groet namens ZWO,

Gerrit Jan BUSSE

g.busser1@kpnplanet.nl