



20 oktober 2024

Eénentwintigste Zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?
Dan kunt u zich melden bij de koster.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Yp Anbeek, Huis in de Wei, Vijverlaan 2B 6, 3925 EN, Scherpenzeel, verbleef na een val korte tijd in het ziekenhuis met een gebroken bekken. Intussen is zij weer thuis om verder te herstellen.

Voedselbank Oktober 2024:

Er is gelukkig altijd wel een aanbieding waar we ons voordeel mee kunnen doen. Een kind kan de 'was' doen, zo makkelijk om een 'frisse' keuze te maken. Wasmiddelen graag, voor de bonte, de fijne en de witte was. Poeder, pods of in vloeibare vorm. Kies wat u zélf ook gebruikt. Altijd goed. Een 'wassen' neus dus deze maand. Al vast hartelijk dank .

Ad Musica & Sing-in:

Zondagavond 20 oktober zal Ad Musica om 19.00 een uurtje muziek ten gehore brengen in De Voorhof. We spelen een gevarieerd programma, van Huub Oosterhuis tot Bach. Wees welkom namens Wim van Hoek die het orgel en piano bespeelt, Trees Meyer op de dwarsfluit en als zangeres, Fred Slaghekke als zanger en Hilde van de Berk, zangeres.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

Voorganger

: ds. Marten Jan Kooistra

Ouderling

: Lia Stegehuis

Diaken

: Edy Haan, collectant Hilbrecht Haan

Organist

: Berend van Surksom

Lector

: Gerrit Jan Busser

Kindernevendienst

: Jantine Sonnenberg

Job basic

: Peter van der Krans

Koster

: Erwout Blokhuis

Techniek

: Matthijs van der Haven, Meino Wijnberg

Gastvrouw

: Louise en Sophie Wijnberg

etiket

Liturgie:

Aanvangslied

: Lied 283: 1, 2 en 3

: Psalm 130: 1 en 3

Gloria

: Lied 357: 1 en 2 (*Evangelische liedbundel*)

Kinderen in het midden: zingen 'We gaan voor even uit elkaar'

Schriftlezing

: 2 Koningen 2: 1 – 14

: Lied 686: 1 en 3

Schriftlezing

: Marcus 10: 35 – 45

: Lied 991: 1, 2, 4 en 5

Uitleg en verkondiging

: Lied 723: 1 en 2

Dankgebed, voorbede en Onze Vader

Slotlied

: Lied 423: 1, 2 en 3

Bij deze dienst: Thema: "Dienende liefde...."

Deze zondag valt in de tijd waarin onze Joodse broeders en zuster het Loofhuttenfeest vieren. Wat zou het fijn zijn dat in deze voor hen zo onzekere en spannende tijd, heel wat hutjes gebouwd worden, waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden tussen joden en niet-joden. Waarin een dialoog wordt gestart, die vrede dichterbij kan brengen. Een dialoog waarin respect en dienstbaarheid de boventoon voeren. Dienstbaarheid is ook een thema in de lezingen van vanmorgen. In het evangelie (Marcus 10: 35 – 45) lezen we dat de apostelen Jacobus en Johannes zich ongegeneerd druk lijken te maken over de beste plaatsen. Een vraag die uitmond in een les van Jezus over dienstbaarheid. 'Jullie weten niet wat je vraagt', reageert Jezus. Hij vraagt of zij de beker kunnen drinken die hij moet drinken en de doop ondergaan die hij ondergaat. Met andere woorden: zijn zij in staat om de weg door pijn en ellende te gaan die Jezus moet gaan? Opvallend is, dat de leerlingen vervolgens antwoorden dat zij dat kunnen en dat Jezus beaamt dat zij zo'n weg zullen gaan. Toch betekent dat niet dat Jezus hun kan beloven dat ze naast hem zullen zitten. Die plaatsen behoren toe aan 'voor wie ze zijn gereedgemaakt.'

In 2 koningen 2 daarentegen lezen we over de trouw en dienstbaarheid van de profeet Elisa aan Elia en God. Elia weet als geen ander dat zijn kracht en wijsheid van God komt, en dat hij daar niet zelf over kan beschikken. Dat blijkt ook uit zijn reactie als Elisa aan hem vraagt om in zijn kracht te mogen delen: alleen als Elisa zal zien hoe Elia weggenomen wordt, zal Elisa die kracht van God ontvangen...In de loop van het verhaal zien we Elisa een ontwikkeling doormaken. Aan het begin is hij de helper van Elia, die er niets van wil weten dat zijn meester hem alleen zal achterlaten. Aan het einde blijkt God hem net zo bij te staan als Elia, waardoor ook Elisa wonderen kan doen en op een krachtige manier kan optreden als de Israëlieten hun God weer eens vergeten. Ditzelfde geldt overigens ok voor Johannes en Jacobus.

En ook wij mogen die ontwikkeling doormaken...

Collecte:**1e Collecte: Werelddiaconaat: Indonesië - Kerk versterkt werk en positie van boeren**

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en krediet roepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

**Vakantie:**

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 19 tot en met 28 oktober. In dringende gevallen kan een beroep worden gedaan op ds Marten Jan Kooistra.

Voorhofmarkt 2 november:

Zaterdag 2 november organiseren we weer de Voorhofmarkt van 9.30 t/m 14.30 uur bij De Voorhof. Georganiseerd door veel gemeenteleden en vol met speelgoed, winterstukjes, gereedschap en allerlei activiteiten zoals het Rad van fortuin, de loterij en voor de kinderen een creatief kinderplein. Het

springkussen en een tekenwedstrijd ontbreken ook niet.

Daarnaast zijn er wens- en condoleancekaarten te koop en zijn er stands voor boeken en lekkernij zoals suikerspin, vis, en natuurlijk de olieballen.

Op de website www.pkndevoorhof.nl is deze week de voorverkoop voor kaas, stroopwafels en vleeswaren gestart. Gebruik hiervoor de QR-code.

Al met al een leuke en goede reden om 2 november naar De Voorhof te komen!

**Dag van de Mantelzorg 10 november:**

Zondag 10 november is het de landelijke Dag van de Mantelzorg. Als De Voorhof staan wij, in samenwerking met de Kleine Schans graag stil bij de mantelzorgers die wij kennen. Daarom zullen er deze morgen witte rozen in de kerk staan die ieder gemeentelid mag ophalen en uitdelen aan een mantelzorger die zij kennen. Gewoon om hen te laten zien dat we dankbaar zijn voor de ondersteuning die zij keer op keer geven aan hun naaste. Gaat u deze dag naast een mantelzorger staan door hen een roos te geven?

Bij het Steunpunt Mantelzorg van De Kleine Schans kan je als mantelzorger terecht met alle vragen rondom mantelzorg. Vanuit het Steunpunt kan met u als mantelzorger geprobeerd worden een oplossing te zoeken voor uw of jouw vraag, of u in de juiste richting helpen naar een andere organisatie die u met uw vraag kan helpen.

Kijk op www.dekleineschans.nl/nieuws/steunpunt-mantelzorg/ voor meer informatie over dit Steunpunt en wat ze u kunnen bieden. Op deze websitepagina vindt u ook de mogelijkheid om u te registreren als mantelzorger. Als u zich voor 25 oktober 2024 registreert en aangeeft dat u een mantelzorgcompliment wilt ontvangen, dan kunt u rond 10 november een attentie bij De Kleine Schans ophalen.

Meer informatie Gerrit Jan Busser of Géliene Boshuizen

ZWO: Het project Oekraïne krijgt een vervolg:

Eind mei, begin juni zijn we als gemeente zeer betrokken geweest met de 18 jongeren, die vanuit Oekraïne hier naartoe zijn gekomen. Zij hebben een mooie, leerzame en gezegende tijd mogen hebben. Vanuit UEP, de organisatie waarmee Kerk in Actie samenwerkt, waren er 2 medewerkers die de groep begeleidde. UEP versterkt de lokale kerken. De kerken schieten te hulp en kunnen zo het verschil maken in de samenleving.

Als vervolg op deze en eerdere bezoeken, zullen er 6 mensen (2 priesters, 2 medewerkers en 2 jongeren), via UEP (Ukrainian Education Platform) naar Nederland komen in de week van 4 tot en met 9 november. Op 7 november komen deze vertegenwoordigers uit Oekraïne naar Woudenberg. En omdat Woudenberg mooi centraal in Nederland ligt, is het idee ontstaan om op die avond een Bemoedigingsavond Oekraïne te houden voor allen die Oekraïne een warm hart toe dragen.

Iedereen is van harte welkom om ervaringsverhalen direct uit Oekraïne te horen en je blik te verbreden. De avond start met inloop en koffie/thee vanaf 19:30u, en het programma start om 20.00u.

Tijdens de inloop zou het mooi zijn als de twee jongeren uit Oekraïne worden verwelkomd door een aantal jongeren uit Woudenberg en omgeving. Dié energie en interactie is altijd inspirerend voor de aanwezigen.

We horen over wat Kerk in Actie doet. En onze Oekraïense gasten zullen vertellen over de situatie in Oekraïne. Een priester zal vertellen over 'Kerk zijn waar oorlog is'.

We brengen de huis-aan-huis collecte van 18-23 november onder de aandacht. En Oekraïense jongeren zullen vertellen over hun ervaringen in deze verschrikkelijke oorlog. Er zal, met de jongeren, gebeden worden voor de situatie dáár. Rob Favier zal dit alles omlijsten met passende muziek.

De avond zal rond 21.30u worden afgesloten met een borrel en ontmoeting met de gasten en elkaar, om zo samen één te zijn. Wij zien u graag op donderdag 7 november in De Voorhof. Namens ZWO, Ronald Maijen.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.