



7 april 2024 Quasi modo geniti (als pasgeboren kinderen)

etiket

Bloemen:

Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?
Dan kunt u zich melden bij de koster.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Corry van den Berg (Schans) verblijft in het hospice de Wingerd in Amerongen (Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen)
We wensen Corry veel sterkte en Gods nabijheid.
- Dhr. Henk Boom (Parklaan) verblijft na een operatie in het Meander M.C. Maatweg 3, 3831TZ Amersfoort. Henk ligt op afdeling A, Kamer 11.
We wensen Henk een voorspoedig herstel.

Contactmiddag:

Op dinsdag 9 april om 14.30 uur komen we weer bij elkaar!
Het onderwerp is deze keer "De oorsprong van onze achternamen"
Onze achternamen.....we zijn er mee vertrouwd! Hoe kwamen we er aan?
Eric Schaling heeft zich erin verdiept! Historische feiten worden gecombineerd met onze eigen namen! Dit alles laat hij zien en horen met anekdotes in een presentatie.
Heeft u interesse,..... dan bent u hierbij van harte uitgenodigd!
Van te voren aanmelden hoeft niet. We verwelkomen u graag!
Voor degene, die niet zelfstandig naar de Voorhof kan komen, kan/mag gebruik maken van vervoer. Belt u hiervoor : Evert Koenen tel 06-40600786. Wel voor 7 april!
Tot ziens! Team Contactmiddag.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Familiedienst

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Kees Haalboom
Diaken : Evert Koenen, collectant Kees Wolfswinkel
Organist : Jaap van Dijk
Solist : Hilde van de Berk
Muziek : Janette Maijen, Arieéne Koelewijn

etiket

Koster, Gastheer/vrouw: Erwout Blokhuis, José Swart
Techniek : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra, Ronald Maijen
Zingen:
Aanvangslied : Opwekking 767
Kyriegebed
Gloria : Lied 634: 1 en 2
Zingen : Lied 642: 1, 2 en 7
Kindermoment
Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1 – 21
Opwekking 765
Overdenking
Zingen : Lied 221: 1 en 3
Dankgebed en voorbede Zingen : Opwekking 436 'Onze Vader'
Slotlied en zegen : Opwekking 710

Bij deze dienst: Thema: 'Kind'

De eerst zondag van de maand is familiedienst zondag. Op Startzondag kon iedereen een briefje invullen met een wens of een gedachte voor onze gemeente. Het ingevulde briefje moest in het 'rode hart' worden geplaatst. 'Familie' en in het bijzonder 'familie van God' loop als een rode draad door de ingevulde briefjes. Vandaar dat we besloten de komende familiediensten thematisch in het teken van 'familie van God' te plaatsen. Vandaag is het thema 'Kind'. Het thema past ook mooi bij de naam, van deze zondag: Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen). We lezen uit 1 Samuël 3 'de roeping van Samuël'. Samuels leven heeft een bijzonder begin. Zijn moeder Hanna kan geen kinderen krijgen. Op een dag bidt ze tot God of ze een zoon mag krijgen. Als ze een zoon krijgt, zal ze hem teruggeven aan God, belooft ze. En ze krijgt een zoon: Samuel. Als Samuel nog een kleine jongen is, brengt Hanna hem naar de tempel in Silo. Samuel blijft in de tempel om God te dienen. Onder de hoede en de leiding van priester Eli groeit Samuël op. Op een dag spreekt God tegen Samuël. Wanneer God hem roept, herkent Samuel Gods stem niet. Het verhaal van de jonge Samuël in de tempel laat zien dat het roepen begint met het noemen van je naam! Het betekent, dat je genoemd wordt, gezien, herkend. 'Zien' en 'niet zien' speelt vervolgens een belangrijke rol. Maar óók het gebrek aan zicht en of perspectief. Ten tijde van de jonge Samuël was er crisis in Israël, want: 'er braken geen visioenen door'. Tekenend zijn ook de vermeldingen; dat de godslamp in het heiligdom van de Heer bijna uitgedoofd is; én dat de ogen van priester Eli dof geworden zijn. Het ziet er allemaal niet heel hoopvol uit. Of toch wel...?! Het blijkt dat je 'ja hier ben ik' kunt zeggen. Dat doet Samuël!! Voor hem is deze roeping daarna doorslaggevend. Zijn roeping heeft hem bewustgemaakt van zijn taak en het speelt een beslissende rol in zijn verdere leven en optreden: Gods vrede vult dit huis een glimp van heerlijkheid daalt in onze harten neer.... Ook Jezus roept ons in het Evangelie voortdurend op om kinderen te worden: "Laat de kinderen ... tot mij komen", zegt Hij, "want het rijk der hemelen is voor hen die zijn zoals zij." (Mt. 19:14) "Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan." (Mc 10;15) Of nog: "Wie zich vernederen zal als een kind, zal de grootste zijn in het rijk der hemelen."(Mt 18:4) Jezus zegt ons dat God Zijn geheimen verborgen houdt voor de wijzen en verstandigen, maar openbaart aan de kleinen. (Mt 10:25)

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: hulp aan individuele personen, IDH Schuldhulp, contactmiddagen, dankdagpresentje, bloemen (t.b.v. 82+ en zieken) en overige Diaconale ondersteuning.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

**Voedselbank April 2024:**

En? Al ontbeten? Of straks even inhalen met een uitgebreide lunch?

In beide gevallen hebben we toch liever geen 'gevangenis' hap. Water en droog brood dus.

Een lekker belegd broodje is toch wel een smakelijke gedachte om naar uit te zien.

Ook bij de voedselbank vinden ze het wel prettig om samen met u "zoete broodjes" te bakken!

Vandaar deze maand graag boterhambeleg, U weet wel, chocopasta, pindakaas, nutella, jam, hagelslag, appelstroop, groentespread, hüttenkäse, enz. enz.

Nee, geen kaas. Dat is mooi. Dan hoeven we niet bang te zijn dat ons de kaas van het brood wordt gegeten. Vandaar.

Hartelijk dank voor uw bijdrage deze maand.

Samen aan Tafel:

Op vrijdag 12 april is er weer Samen aan tafel. U kunt zich weer opgeven in de hal van de kerk of en telefoontje naar Jan van Bentum 06-12265324. We hopen weer op een mooie opkomst en een hele gezellige avond.

Tineke, Jan en Elizabeth

Om te noteren:

Wat ons betreft noteert iedereen, van jong tot oud, in de agenda: woensdag 29 mei gemeente-avond vanaf 19.30 uur in De Voorhof. Verdere mededelingen volgen.

Kerkenraad PG De Voorhof

Ansichtkaarten Drieliuk:

Vorige week zijn er een aantal ansichtkaarten uitgedeeld. We kunnen elkaar ermee bemoedigen en meer ontdekken over de verschillende symbolen die er in te zien zijn. Er zijn 4 verschillende achterkanten. Ze zijn per set te koop voor € 3,50.

Voorbeelden en bestellijst ligt bij in de ingang van de kerk.

Namens Verdieping & Ontmoeting

Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl (06-11286220)

Taizé:

Een tijdje geleden schreef ik een stukje in de Schakel waarin ik over Taizé vertelde. Dit is een gemeenschap in Frankrijk waar veel jongeren, maar ook volwassenen heen gaan om samen te zingen, bidden en te praten over het geloof. Hiernaast wordt er samen met mensen vanuit verschillende landen gegeten, spelletjes gespeeld en gezellig gekletst. Omdat het mij en een aantal anderen erg leuk lijkt om vanuit onze kerk een week naar Taizé te gaan in de zomervakantie, ben ik benieuwd of hier belangstelling voor is. Lijkt het jou/u nou leuk om mee te gaan, of heb je vragen, stuur dan een mailtje naar dorithstreef@gmail.com!

Groetjes, Dorith Streef

Informatie digitaal voordeurslot:

Nu wij, na de renovatie, in ons kerkgebouw beschikken over een alarminstallatie is het van groot belang dat dit ook goed in- en uitgeschakeld wordt. Om dit op een goede manier te kunnen laten verlopen hebben wij besloten om een elektronisch slot in de voordeur te zetten dat gekoppeld is aan het alarmsysteem. Dit betekent dat de huidige fysieke sleutel zal komen te vervallen. Op basis van de huidige gebruikers is er een nieuwe sleutellijst gemaakt voor gebruikers die een tag overhandigt zullen krijgen om de voordeur te kunnen blijven gebruiken. Naar verwachting zal het nieuwe slot binnen twee weken geïnstalleerd worden en direct na installatie kan de oude sleutel niet meer gebruikt worden.

Zodra de datum van installatie bekend is zullen alle gebruikers die op de sleutellijst staan een mail toegestuurd krijgen met het verzoek om de fysieke sleutel om te komen wisselen voor de digitale tag. Graag een ieders aandacht hiervoor, aangezien het anders zou kunnen voorkomen dat het niet mogelijk meer is om toegang tot De Voorhof te hebben. Als u een mail toegestuurd krijgt, maar van mening bent dat u geen toegang nodig heeft, dan ontvang ik graag een antwoord terug, zodat u uit het sleutelplan gehaald kunt worden. Als u, na installatie van het nieuwe slot, geen toegang meer heeft, maar ook geen mail heeft ontvangen om uw sleutel om te komen wisselen dan hoor ik dat ook graag, zodat het alsnog geregeld kan worden.

Hartelijke groet,

Kees Haalboom

Primo Levi na God – lezing:

Hoe kun je schrijven over de mens en God na Auschwitz? Joyce Rondaij is theoloog en onderzoekt het werk van Auschwitz-overlevende Primo Levi, waaronder zijn bekendste boek 'Is dit een mens' over zijn ervaringen in het kamp. Aan de hand van Rondaij's boek 'Primo Levi na God' verdiepen wij ons deze avond in het belang van religieuze teksten in Levi's werk om het verhaal van de mens te vertellen, na Auschwitz. Ook staan we stil bij de vraag: wat is de zeggingskracht van Levi's denken voor vandaag?

Datum: 11 apr. '24; locatie: Koningshof, achter Doornse Maartenskerk; aanvang: 20 uur; € 6.

Actuele informatie over deze en andere O#V activiteiten vindt u op de website www.protestantsegemeentedoorn.nl. Contact kerngroep O#V via Marjoke Limpens-Timmer: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.